

SYMBOLIEK VAN HET SINT - JORISBEELD

Sint-Joris; staat voor hulp, bescherming en troost.

De beschermende hand van God straalt uit op Sint - Joris en staat hem bij in de strijd met de draak.

Het verblijf van de Koning en het volk. (symbolisch)
De Donjon van kasteel Gemert

Koning en koningin ; symboliseren het koninkrijk (het volk ofwel de mens).

De knecht of slaaf Mytilene helpt Sint-Joris met de uitrusting zorgt voor eten en drinken , ook verzorgd hij het paard. Als volwassen persoon wordt Mytilene klein afgebeeld om te laten zien dat Sint-Joris zijn meerdere is

Knoop in de staart , duidt op bevelhebber of hoog geplaatste officier.

De omklemming van het achterbeen van het paard symboliseert de remmende werking op de ontwikkeling.



Sint - Joris; zou een hoge officier zijn geweest in het Romeinse leger van keizer Diocletianus. in het jaar 303 na Christus.

Op de borst een dubbel esculaap dat staat voor hulp, bescherming en genezing en de balans tussen fysieke en spirituele energie.

Het mennen van het paard; het met beleid sturen en richting geven .

Prinses Cleolinda; samen met een lam, als symbool van kwetsbaarheid, reinheid en onschuld welk bescherming nodig heeft

Sint -Joris bedwingt de draak met zijn lans. Zoal je het gevaar, het kwade of het slechte ook moet bedwingen.

Tulpen symboliseren de bloeddruppels die Sint Joris verloor in de strijd met de draak.

De Draak is het symbool van de duivel, het slechte of het kwade (de zonde). Oorspronkelijk verbeeldt de draak het heidendom.

Console:

Links het heraldisch wapenschild van de Duitse Orde, in het midden het wapenschild van Sint - Joris en rechts het wapenschild van Ridder Rutger van Gemert; Rutger trad toe tot de Duitse Orde, nam deel aan de kruistochten en schonk zijn erfenis (waaronder het gebied Handel) aan de deze Duitse Orde die er een Mariakapel bouwden welke later uitgroeide tot een zeer bekend bedevaartsoord in onze regio.

In het kort **“De legende van Sint Joris”** door bisschop Jacobus da Voragine uit Genua geschreven.

Over de geschiedenis van de persoon Sint Joris zelf is in feite niets bekend. Volgens de legende gaat het om de persoon Georgius van Cappadocië . De stad werd door een draak getiranniseerd. Dagelijks verslond hij twee schapen, die hem geofferd werden, zodat hij zich rustig zou houden. Toen de schapen schaars werden, besloot de koning per dekreet om bij loting èèn schaap en èèn kind te offeren, op 'n gegeven moment viel het lot op prinses Cleolinda, de dochter van de koning. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet. Maar Joris ontfermde zich over het prinsesje en viel de draak met een lans aan en bedwong het gedrocht. Hij beloofde de koning en het volk dat zij geen last meer zouden hebben van het ondiep, als alle vrouwen en even zovele mannen zich zouden bekeren tot het christendom , op die dag lieten zich 15.000 mensen dopen.

