

Gildejaarverslag 2022



Beschermvrouwe Odilia Jurgens - barones Harinagma thoe Slooten



Oud Koningin Truus van Erp - van den Broek

Sint Jorisgilde Gemert



Sint Jorispilger Gilde Gemert

Gildejaarverslag 2022

Voorwoord

Beste gildebreders en gildezusters,

Na iets meer dan 2 jaar stilgestaan te hebben met eigenlijk alles wat met het Gilde te maken heeft, konden we dit jaar eindelijk weer het Gildeleven vieren.

Voor ons als bestuur was dit moment zeker ook wel spannend te noemen want in die 2 jaar heeft iedereen zijn leven toch op één of andere manier anders ingericht of vorm gegeven.

Dit was voor veel verenigingen toch een bepaalde angst van hoe start alles weer op, of wat is er overgebleven.

Bij ons Gilde was het goed om te zien dat iedereen toch meteen weer in zijn of haar rol als gildebreders of gildezuster kroop en zowel jong als oud zijn of haar taken weer oppakte. Als bestuur kun je hierop dan alleen maar trots zijn en die energie vasthouden en gebruiken naar de toekomst toe.

Wij kijken dan ook terug op een prachtig Gildejaar waarin er weer mooie en nieuwe herinneringen zijn gemaakt zoals een Optrekday vieren zoals het hoort volgens de traditie. Persoonlijk was voor mij het echte hoogtepunt de Kringday in ons prachtige Gemert, georganiseerd door ons Zuster Gilde.

De ambiance rondom het kasteel was erg sfeervol te noemen en mooi om te zien hoe al dat rood en zwart van ons Gilde vertegenwoordigd was. Helaas bleven we steken op de 2^e prijs in het algemeen klassement, maar we waren compleet als Gilde en dat is veel waardevoller te noemen.

Een andere mijlpaal het afgelopen jaar was de ingebruikname van onze nieuwe Gildekamer in de Sint Jorishoeve.

Het is hard werken geweest en er is ontzettend veel tijd in geïnvesteerd maar het eindresultaat is geweldig geworden.

We hopen dat dit een ontmoetingsplek gaat worden waarin alle leden van ons Gilde bij elkaar kunnen komen.

Na 2 jaar van afwezigheid merk en voel je dat er een grote behoefte is vooral bij onze oudere leden in het sociale contact. Daarom gaan we in 2023 starten met een maandelijkse inloopavond voor een praatje of het leggen van een kaartje.

Naast de hoogpunten waren er natuurlijk ook mindere momenten die ons bereikten.

Ik wil graag even een moment stilstaan bij onze zieke leden die dag in dag uit strijden voor zijn of haar gezondheid.

Toekijken langs de zijlijn is iets onnatuurlijks en we kunnen vaak alleen maar bidden of een kaarsje laten branden voor beterschap. Dit geldt zeker ook voor iedereen die dit nodig heeft in ieders eigen omgeving.

Vooruit kijkend naar het nieuwe Gildejaar 2023 zal dit ook weer bol staan van de traditionele activiteiten, maar ook nieuwe activiteiten zullen worden toegevoegd.

Tot slot wil ik namens het Bestuur van het Sint Jorispilger iedereen bedanken voor zijn of haar inzet in 2022.

Hopelijk kunnen en mogen we ook in 2023 weer op elkaars steun en inzet rekenen.

Veel leesplezier met dit jaarverslag 2022.

Namens het bestuur,

Sint Jorispilger Gemert,

Deken-schrijver,

Rob van de Vossenbergr



Secretariaat: Diepertseweg 6, 5424 TA Elsendorp. Website: www.sintjorispilgergemert.nl.



Sint Jorisgilde Gemert

Gildejaarverslag 2022

De samenstelling van de gildeformatie per 31 december 2022:

Titel:	Naam:	Lid gilde sinds:	
Koning	Albert van den Eijnde	1972	Naast de actieve leden van de formatie bestaat het Sint Jorisgilde ook uit ouderlingen.
Koningin	Petra van Wetten – v.d. Eijnde	1987	In 2022 had het gilde in totaal 88 ouderlingen.
Keizer	Frans van der Burgt	1968	
Kapitein	Joan van der Ligt	2011	Het totaal aantal leden bij het Sint Jorisgilde is:
1e Luitenant	Frits Verhoeven	1963	Formatie : 42 leden
Tamboer	Pieter van Erp	1997	Ouderlingen : <u>88 leden</u>
Tamboer	Antoon Opsteen	1986	Totaal : 130 leden
Tamboer	Fons Welten	2018	
Tamboer	Grad Welten	2007	Koning : Albert van den Eijnde
Tamboer	Nol Welten	2020	Koningin : Petra van Wetten – v.d. Eijnde
Vaandrig	Hans van den Crommenacker	1975	Keizer : Frans van der Burgt
Luitenant	John Adriaans	1991	
Luitenant	Wichard Biemans	1982	Kapitein : Joan van der Ligt
Luitenant	Sjef Egelmeers	1967	1 ^e Luitenant : Frits Verhoeven
Luitenant	Ricus van Kessel	1980	
Luitenant	Louis Kuijpers	2003	Beschermvrouwe:
Luitenant	Wim van Oijen	2000	Odilia Jurgens – barones van Harinxma thoe Slooten
Luitenant	Rob van de Vossenberg	2012	
Nieuwe deken	Eric Lemmerling	2022	Het bestuur bestond in 2022 uit:
Staande deken	Jasper van den Elsen	2021	Voorzitter : Louis Kuijpers
Afgaande deken	Tom Huijbers	2020	Deken schrijver : Rob van de Vossenberg
Zilverdrager	Jochem Biemans	2017	Deken penningmeester : Albert van den Eijnde
Zilverdrager	Toon van den Boom	2003	Lid : Joost Michiels
Zilverdrager	Wim van den Boom	1974	Lid : Ton van Thiel
Zilverdrager	Martien van den Eijnde	1988	
Zilverdrager	Willem van den Eijnde	2010	Erelid:
Zilverdrager	Jan van Erp	1976	- Wim van de Vossenberg († 2011)
Zilverdrager	Theo van Gerven	1995	
Zilverdrager	Cor Opsteen	2009	Leden van Verdienste:
Vendelier	Jos Berkers	1989	- Wim van den Eijnde († 2014)
Vendelier	Joris van den Heuvel	2016	- Paulina Adriaans – Opsteen († 2022)
Vendelier	John van Kessel	2005	
Vendelier	Gerard Lemmens	1985	
Vendelier	Joost Michiels	2018	
Vendelier	Jan van Thiel	1973	
Vendelier	Ton van Thiel	1993	
Vendelier	Kinoe Verhoeven	2015	
Vendelier	Mathijs Verhoeven	2019	
Vendelier	Joan van de Vossenberg	1994	
Beschermvrouwe	Odilia Jurgens - barones van Harinxma thoe Slooten	1993	
Opvolgster	Anastasia de Guerre – gravin de Marchant et d'Ansembourg		



Overleden leden in 2022:

Paulina Adriaans – Opsteen 1-4-2022



De gildeformatie 2022 met nieuwe deken Eric Lemmerling

Op de foto van links naar rechts

Voorste rij knielend vlnr: Tamboers, Grad Welten, Pieter van Erp en Toon Opsteen, Zilverdrager Cor Opsteen, Vendeliers Jan van Thiel en Gerard Lemmens

Voorste rij staand vlnr: Jan van Erp, Joost Michiels, Theo van Gerven, Rob van de Vossenbergh, Nol Welten, Fons Welten, koning Albert van den Eijnde, nieuwe deken Eric Lemmerling, koningin Petra van Wetten – van den Eijnde, Louis Kuijpers, keizer Frans van der Burgt, John Adriaans, Toon van den Boom, Martien van den Eijnde, Wim van den Boom, Joan van de Vossenbergh, Mathijs Verhoeven, Wim van Oijen en Kinoe Verhoeven.

Achterste rij staand vlnr: Joris van den Heuvel, Willem van den Eijnde, Hans van den Crommenacker, Dirk Huijbers, Joan van der Ligt, Ton van Thiel, Frits Verhoeven, Ricus van Kessel, Jasper van den Elsen.



Frans, Rob, Cor, Frits en Grad in Nazareth kapel



Nieuwe deken Eric Lemmerling

Januari

Vanwege de coronapandemie hebben er geen gildeactiviteiten plaatsgevonden.

Februari

Vanwege de coronapandemie hebben er geen gildeactiviteiten plaatsgevonden.

Maart

9 maart Algemene jaarvergadering

In het gidelokaal van de Sint Jorishoeve hielden we onze algemene jaarvergadering. Tijdens deze vergadering werden de regelmatig terugkerende agendapunten besproken zoals Financieel jaarverslag, Gildeprogramma 2022, voortgang en onderhoud Sint Joriskapel, voortgang Sint Jorishoeve en Volkstuinvereniging, verkiezing bestuur en verdere mededelingen.

Ook nu werd het financieel jaarverslag weer goedgekeurd met dankzegging voor het vele werk van Albert v.d. Eijnde. Het gildeprogramma werd doorgenomen met de restrictie dat het coronavirus nog steeds aanwezig is. De vergadering besloot tevens dat voorzitter Louis Kuijpers weer voor een periode van vier jaar lid mag zijn van het bestuur van het Sint Jorisgilde. Daarnaast werd Joost Michiels gekozen als een nieuw bestuurslid van ons gilde.



Henk de Hair reikt de prijs uit aan Jan



De verdiende medaille voor Jan

De samenstellers van het jaarverslag 2021 willen excuses maken aan Jan van Thiel omdat er niet in vermeld stond dat hij tijdens de Kringkampioen-schappen Kruisboogschietsen 2021 van Kring Peelland kampioen werd in de klasse B. Hierbij alsnog van harte gefeliciteerd Jan!!

19 maart Jaarvergadering Kring Peelland

Afvaardiging van het bestuur van ons gilde was aanwezig.

27 maart Buitencomparitie in 't Anker, De Mortel

Was weer een mooie gezellige bijeenkomst waar veel gildebroeders en gildezusters aanwezig waren.

April

1 april Overlijden oud-koningin Paulina Adriaans – Opsteen

Op 1 april kreeg het Sint Jorisgilde te horen dat haar oud-koningin Paulina was overleden.

Paulina was met hart en ziel verbonden aan het Sint Jorisgilde. Als dochter van Johan en Marie Opsteen uit De Mortel was het vanzelfsprekend dat zij in 1992 ook lid werd van het gilde. Samen met haar man Wim was zij bij veel gildeactiviteiten betrokken. Het is eigenlijk teveel om op te noemen wat Paulina heeft betekend voor het gilde.

In 2015 heeft zij ongeveer 2300 uren geborduurd aan een nieuw gildevaandel, een waarlijk monnikenwerk. Samen met haar broer Cor vormden zij het koningspaar van 2017-2019. Haar taak als koningin van het Sint Jorisgilde nam zij zeer serieus en legde, samen met koning Cor, vele bezoeken af bij de ouderlingen van het gilde.

Na haar periode als koningin heeft zij voor het complete gilde nieuwe gildekostuums gemaakt. Ook dit was weer een gigantische klus die zij met veel inzet en op een zeer hoog niveau klaarde. Ook heeft zij talloze uren besteed aan herstel en reparatie van de gildekleding. Als enorme dank voor al haar activiteiten voor het gilde werd Paulina in 2019 als eerste gildenvrouw benoemd tot "Lid van Verdienste" van het Gemertse Sint Jorisgilde.



2 april Optrekdag Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde



Vader en zoon van den Elsen

De laatste optrekdag van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert werd gehouden op 25 april 2020. Hoogtijd dat er na de coronaperiode weer een fysieke optrekdag gehouden kon worden. Dit jaar waren de jubilarissen, Theo van en Elsen 60 jaar lid, Piet Brouwers 50 jaar lid, Twan van Asseldonk 40 jaar lid en Hans Kanters 25 jaar lid. Als nieuwe deken werd gekozen Toon van den Elsen, zoon van jubilaris Theo van den Elsen. Bijzonder was ook dat het nieuwe gildevaandel voor de eerste keer getoond werd. Wij feliciteren hierbij natuurlijk de nieuwe deken en de jubilarissen van ons zuster Gilde. Proficiat!!

7 april Uitvaart Paulina Adriaans – Opsteen

Op 7 april was het Sint Jorisgilde in grote getale aanwezig om afscheid te nemen van haar oud-koningin Paulina Adriaans – Opsteen. Haar zoon John tekende hierbij de volgende tekst op:

“Volop regen en wind bij overlijden Paulina Adriaans -Opsteen. Ik wist het van tevoren al zodra wij straks naar buiten gaan dan regent het niet meer. Ons moeder wil niet hebben dat de vlag nat wordt bij haar afscheid op het kerkhof”.

Na het zingen van het Sint Jorislied in de kerk van Sint Antonius Abt in De Mortel werd op de begraafplaats door de vaandrig traditioneel afscheid van haar genomen door het, door haar zelf vervaardigde, gildevaandel op de kist te draperen om dit vervolgens naar de hemel te wijzen.



Het Gilde zingt het Sint Jorislied voor Paulina



Prijzuitreiking voor Joost

10 april Federatietoernooi kruisboogschietsen

Joost Michiels heeft de 2^e prijs behaald tijdens Federatietoernooi kruisboogschietsen op de wip bij het Sint Agathagilde in Boekel. Hij behaalde in totaal 13 punten wat een zeer goed resultaat was, want de winnaar behaalde 14 punten. Proficiat Joost!!

16 april Verzuiken



Gelukkig konden de gildebroeders dit jaar weer op pad om de gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde te gaan verzuiken aanwezig te zijn tijdens de jaarlijkse optrekdag.

De tamboers waren al vroeg uit de veren om met hun dieptrommen de gildebroeders en gildezusters aan de Handelse kant uit te nodigen voor de H. Mis waarmee traditiegetrouw de optrekdag van het gilde begint.

Pieter van Erp meldde in alle vroegte het volgende:

“Goedemorgen gildebroeders. Lekker in zonnetje op weg naar Gemert voor mooi dagje verzuiken. De voorspellingen waren niet top maar kijk we krijgen wat we verdienen, een heerlijk zonnetje. Iedereen een mooie en gezellige dag gewenst”.

20 april Buitencomparitie Sint Jorishoeve

Voor de eerste keer was er een buitencomparitie in de Sint Jorishoeve ter vervanging van de buitencomparities die we altijd gehad hebben in de Kokse Hoeve onder leiding van gildebroeder Wim van den Boom. We zullen ons altijd wel de gekookte eieren blijven herinneren. Het blijkt dat we ook in onze eigen hoeve heel goed kunnen vergaderen. Na wat korte bestuurlijke mededelingen konden de aanwezige gildebroeders en gildezusters nog een hele tijd gezellig buurten onder het genot van een drankje.

23 april Optrekdag

Na jaren van aanpassingen in het programma door het coronavirus was het dit jaar voor het Sint Jorisgilde weer mogelijk om een volwaardige optrekdag te vieren. Deze dag viel dit jaar precies samen met de naamdag van het gilde op 23 april: Sint Joris.

De optrekdag kent traditioneel een aantal vaste momenten. Dit zijn:

- Om 7.30 uur worden de gildebroeders, koningspaar en de keizer ontvangen bij de kapitein voor een gilde-ontbijt. Als dank krijgt de kapitein en zijn echtgenote een vendelgroet.
- Vervolgens gaan de gildebroeders naar het gildehuis om zich op te stellen voor de Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding.



- Na de H. Mis krijgt pastoor Jesudass een vendelgroet op het grasveld voor de kerk.



- Daarna vertrekt het gilde met de jubilarissen naar het gemeentehuis voor een ontvangst door de burgemeester met echtgenote.

- Na een vendelgroet wordt het gilde ontvangen in de trouwzaal (deze keer in de raadzaal) van het gemeentehuis voor een woordje van de burgemeester gevolgd door een rood drankje.



Deze keer gildebroeders en gildezusters in de raadzaal

- Een van de tamboers krijgt van de burgemeester een zakje met munten (stipendium genaamd) dat dient als betaling van hun diensten voor het gilde. In het verleden werden de tamboers door het gilde ingehuurd en daarvoor betaald. Tegenwoordig zijn ze volwaardig lid van het Sint Jorisgilde.
- Vanaf het gemeentehuis trekt het gilde op naar gildehuis Dientje en brengt daar een vendelgroet aan de beschermvrouwe.
- Als alle gildebroeders, gildezusters en ouderlingen in de gildezaal hebben plaatsgenomen dan volgt de hulding van de jubilarissen.



Stipendium voor tamboer Nol



Stemmen voor nieuwe deken Eric Lemmerling

- Om 12 uur precies is er de verkiezing van de nieuwe deken op het aloude stemkistje.
- Na de verkiezing volgt er een gezamenlijke lunch met alle gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde, waarbij de erwtensoep met spek en zult (hoofdkaas) de boventoon voert.
- Afhankelijk van de woonstede van de nieuwe deken vertrekt de formatie na de lunch met het koningspaar en keizer naar de nieuwe deken.

- Daar aangekomen volgt een drankje en hapje en om 17.00 uur volgt de inhuldiging van de nieuwe deken. Dit jaar Eric Lemmerling, schoonzoon van koning Albert.
- Na de inhuldiging trekt de gehele stoet met de nieuwe deken in hun midden naar het gildehuis Dientje. Onderweg wordt er hier en daar getrakteerd op een drankje. Mocht de traktatie van een lid van het Sint Jorisgilde komen, dan krijgt de gulle geveer een vendelgroet. In het andere geval wordt de geveer zeer hartelijk bedankt.



Koningspaar met nieuwe deken Eric Lemmerling



Drankje voor onderweg



- Bij aankomst gildehuis wordt er gevendeld voor de ouderlingen en de genodigden.
- Om 21.00 uur is er de receptie voor de nieuwe deken en de jubilarissen gevolgd door de feestavond.

Jubilarissen 2022

Ook in 2022 waren er natuurlijk weer een aantal jubilarissen die in het zonnetje gezet werden. De jubilarissen waren dit jaar koning/tamboer Albert van den Eijnde 50 jaar gildebroeder, ouderling en oud-koningin Diny Scheepers 50 jaar gildezuster, ouderling en oud-vendelier Theo Geerts 50 jaar gildebroeder, luitenant Wichard Biemans 40 jaar gildebroeder en tamboer Pieter van Erp 25 jaar gildebroeder.



Jubilaris Wichard



Jubilaris Pieter



De jubilarissen 2022 Albert, Diny en Theo

Omdat er tijdens de “coronajaren” geen huldigingen hadden plaats gevonden werden de jubilarissen van 2020 en 2021 alsnog in het zonnetje gezet. Dit waren in 2020 Ricus van Kessel 40 jaar lid, Theo van Gerven 25 jaar lid en Grad Welten 12 ½ jaar lid en in 2021 Hilly Wesseldijk – Ypenberg 60 jaar lid, Tina Heesakkers – van den Heuvel 50 jaar lid, Wiljan Slits 40 jaar lid en Miriam Franssen – Scheepers 25 jaar lid. Zie ook jaarverslag 2021!

Albert van den Eijnde kreeg van Kring Peelland ook nog een gouden schildje opgespeld door kringvoorzitter Toon Bergh, waarvoor hulde.

24 april Historische Optocht Boerenbondsmuseum

Ook dit jaar nam het Sint Jorisdigilde weer deel aan de Historische optocht waarmee het Boerenbondsmuseum Gemert het nieuwe seizoen opent. Meestal is het de dag na de optrekdag waardoor sommige gildebroeders er een zwaar hoofd in hebben.



Gouden jubilaris Albert met bestuur Kring Peelland



Vendeldemonstratie in de Pandelaar



Vendelier Dirk Huijbers

26 april Koninklijke Onderscheiding Jo Kusters



Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op dinsdag 26 april 2022 heeft het koning Willem Alexander behaagd om aan onze ouderling-gildebroeder Jo Kusters de koninklijke onderscheiding "Lid in de orde van Oranje-Nassau" toe te kennen.

Ook voor het Sint Jorisgilde heeft Jo zeker zijn sporen verdiend zoals de mede-organisatie van de gildefeesten in 2000 en 2010 in de rol van penningmeester. Een rol die op zijn lijf geschreven is. In 2010 was hij mede initiator van een scholenproject voor de Gemertse basisscholen waar de culturele betekenis van het gildewezen duidelijk naar voren kwam.

's- Avonds trok het Sint Jorisgilde naar Elsendorp om Jo thuis een vendelgroet te brengen en hem te feliciteren met zijn welverdiende Koninklijke Onderscheiding. Jo, namens alle gildebroeders en gildezusters, van harte proficiat.



Jo tussen de rooi gildebroeders en gildezuster

Mei

4 mei Dodenherdenking

Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Zij streden, ieder op eigen wijze, tegen onderdrukking. Ook binnen de gemeente Gemert-Bakel zijn door het geweld in deze oorlog soldaten, burgers, mannen, vrouwen en kinderen omgekomen. Dankzij hen kunnen wij nu nog steeds in vrijheid onze toekomst kiezen.

Dit jaar was het Sint Jorisgilde aan de beurt om acte de présence te geven tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking in de gemeente Gemert-Bakel. In de kerk van Sint Jans Onthoofding werd een herdenkingsbijeenkomst gehouden waar diverse aanwezigen het woord voerden. Vooraf gegaan door het Sint Jorisgilde gingen de aanwezigen daarna in stille tocht naar het Ridderplein, alwaar diverse vertegenwoordigers van de gemeenschap spraken over de verschillende oorlogssituaties en vredesmissies. Ook legden zij en vele anderen bloemen bij het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers. Elk jaar is dit weer een waardige bijeenkomst met een grote opkomst.



Herdenkingsmonument

18 mei Kruisboogschieten Boekel

Het Sint Jorisgilde was deze keer aan de beurt om in Boekel bij het St. Agathagilde de "Zomeravondcompetitie 2022 kruisboog op de wip" te organiseren binnen Kring Peelland.



Louis in opperste concentratie; rest kijkt toe

Onze schutters, Jan van Thiel, Louis Kuijpers en Joost Michiels vertegenwoordigen ons gilde tijdens deze wedstrijden. Ook zij schoten natuurlijk mee en behaalden de volgende score:

Jan: 9 punten, Louis 10 punten en Joost 12 punten. Dit zijn resultaten waar ze zeker trots op mogen zijn.

Er volgden nog vele wedstrijden met goede resultaten.

Na 7 wedstrijden hebben de schutters uiteindelijk het volgende eindresultaat behaald:

Louis 61 punten, Jan: 58 punten en Joost 48 punten. Een heel mooie resultaat mannen. Ga zo door!!

20 mei Opluisteren H. Mis in Zorgcentrum Ruijschenbergh

Traditiegetrouw luistert elk jaar het Sint Jorispilgilde een Heilige Mis op in Zorgcentrum Ruijschenbergh.

Ook dit jaar kwamen de gildebroeders, met in hun midden het koningspaar en de keizer, naar het zorgcentrum. Het is altijd weer een bijzonder moment om te zien hoe onze senioren van Ruijschenbergh genieten van de aanwezigheid van het gildepil.



Vendelier Jos Berkers

Ook tijdens de vendelgroet na afloop van de H. Mis genoot men zichtbaar en kregen onze vendeliers en tamboers weer veel complimenten.



Vendelier Gerard Lemmens

26 mei Processie naar Handel

Weer zo'n traditie waar elk jaar het Sint Jorispilgilde graag haar steentje aan bijdraagt.

De oudste actieve vereniging van Gemert, de Onze Lieve Vrouwe Broederschap organiseert deze processie telkenjare.

Na het verzamelen van onze gildebroeders in Handel vertrekt het Sint Jorispilgilde naar de pastorie van de kerk Maria Tenhemelopneming om daar de geestelijkheid en het beeld van Maria op te halen.

Vandaar trekt men op naar het begin van Handel om daar de processie uit Gemert af te halen. Bij aankomst in het processiepark ging pastor Jesudass, samen met de pastors Delisse, van Moorsel, Candido Sousa Luhuma en een gastpater uit de VS voor in de H. Mis. Het blijkt telkens weer dat de opkomst groot is, want bijna alle banken in het park zijn bezet. Na de H. Mis wordt er door de gildebroeders van het Sint Jorispilgilde nog een broodje gegeten om vervolgens de processie weer uitgeleide te doen richting Gemert.



Vendeliers Jan van Thiel en Jos Berkers



Louis rijgt het gildevaandel





Delegatie Sint Jorisgilde in Nazareth

29 mei Plaatsing beeld in oud-klooster Nazareth

In het verbouwde Klooster Nazareth Gemert is een kruisbeeld herplaatst wat in 2001 van de muur is genomen door zuster "Odulpha". Samen met een delegatie van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap en de twee Gemertse gilden is onder begeleiding van de pastoor Issag Jesudass het beeld op zondag 29 mei na een korte optrek weer teruggebracht naar het voormalig klooster Nazareth. Vervolgens heeft de pastoor op plechtige wijze het beeld ingezegend. Er was ook een delegatie van het Sint Jorisgilde aanwezig bestaande uit onze keizer Frans van der Burgt, luitenant Rob van de Vossenberg, Zilverdrager Cor Opsteen, 1^{ste} luitenant Frits Verhoeven en tamboer Grad Welten.

Juni

12 juni Gildefeest Sambeek

De laatste jaren is het min of meer gebruikelijk dat het Sint Jorisgilde een kringfeest van de naburige kringen bezoekt. Dit jaar was er gekozen voor deelname aan het kringfeest van de "Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk" in Sambeek. Het Sint Antonius Gilde was de organisator van dit grote gildefeest aan de Maas.



Inzittenden tijdens rit met Polder-Express



De Polder-Express

Onze voorzitter Louis Kuijpers had de Polder-Express geregeld waarmee de meeste gildebreeders naar Sambeek vervoerd werden. Hij was zelf ook de chauffeur. Dit geeft op zich al een apart gevoel omdat je al gezamenlijk de voorpret hebt en gesprekjes met elkaar kunt hebben. Ook het Sint Jorislied werd ten gehore gebracht. Tijdens het gildefeest was er natuurlijk deelname aan de optocht door het dorp, deelname aan de tamboer- en vendelwedstrijden en onze

kruisboogschutters waren actief.

Helaas hadden we nog een groot probleem met de Polder-Express toen de gildebreeders huiswaarts wilden gaan. Het bleek dat de verbinding tussen tractor en aanhanger er niet meer op zijn best uitzag. De reis terug naar Gemert ging dan ook stapvoets met dank aan chauffeur Louis.

Ondanks een wat minder geslaagd einde kunnen we terug zien op een leuke mooie gildedag.

24 juni 80^{ste} Verjaardag Frits Verhoeven

Onze gildebreders Frits Verhoeven heeft de respectabele leeftijd van 80 jaren bereikt. Reden voor het koningspaar Albert en Petra om hem, samen met kapitein Joan, een bezoekje te gaan brengen. Frits heeft bij het Sint Jorisgilde een lange staat van dienst want inmiddels is hij al 59 jaar lid. Na het dekenschap werd Frits al snel standaardruiter en later kapitein als opvolger van Wim van de Vossenberg. Ook was hij voorzitter van het Sint Jorisgilde en voorzitter van de kringcommissie "Standaardrijden". Momenteel heeft Frits de functie van 1^{ste} luitenant of, zoals soms ook wel wordt gezegd, reservekapitein. Mocht kapitein Joan een keer niet kunnen dan neemt Frits deze functie waar. Frits ook van de overige gildebreeders en gildezusters van harte gefeliciteerd en nog vele jaren in goede gezondheid.



Frits tussen Koningspaar en kapitein

26 juni Kringgildedag Gemert

Het Gemertse “gruun” zuster Gilde Sint Antonius en Sint Sebastianus organiseerde in het weekend van 25 en 26 juni binnen de kasteelmuren een zeer geslaagd gildefeest. Ook het Sint Jorisgilde nam beide dagen deel aan dit mooie evenement met veel pracht en praal. Op zaterdag waren we aanwezig bij de opening en bij de Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. In de late uren waren er nog vele rode gildebroeders aan het genieten tijdens de feestavond in de tent op het kasteelterrein. Zondag was de grote dag waarop een achtentwintigtal gilden naar Gemert kwamen om deel te nemen aan de grote optocht door het



Optrekken naar het feestterrein Kringgildedag



Erehaag voor de gildebroeders en gildezusters na ontvangst door gemeente

centrum van Gemert met veel publieke belangstelling.

In de ochtend werden delegaties van de deelnemende gilden ontvangen op de erewijn in het gemeentehuis van Gemert-Bakel waarbij tot verrassing van iedereen Henk de Hair, oud-voorzitter van Kring Peelland, benoemd werd als ridder in de orde van Oranje-Nassau. Toen dit gezelschap weer naar buiten kwam liepen zij door een haag van de opgestelde gildebroeders van het Sint Jorisgilde.

Na de optocht, de presentatie aan de overheid en het zogenaamde slangendefilé konden de wedstrijden beginnen. De gildebroeders van het

Sint Jorisgilde lieten zich van hun beste kant zien wat resulteerde in eerste prijzen voor junior-tamboer Fons Welten en senior-vendelier Ton van Thiel. Ook waren er nog wedstrijden jeu-de-boules waar ook rooie gildebroeders aan meededen.

Later, tijdens de prijsuitreiking, bleek dat ons “rooie” Gemertse gilde ook nog een prachtige tweede prijs had behaald in het algemeen klassement na de winnaar het Sint Hubertusgilde uit Liessel. Uit de uitslagenlijst bleek ook nog dat we als “Best Gaande Gilde tijdens de optocht” uit de koker waren gekomen en dat we het mooiste gildevaandel hadden, met postume dank aan Paulina. We mogen daar best trots op zijn.

Het Sint Jorisgilde kan terug zien op een paar prachtige gildedagen.



Geconcentreerde jeu-de-boulers



1^e prijs voor Ton van Thiel



1^e prijs voor Fons Welten

Juli

13 juli Koningschieten Sint Antonius en Sebastianusgilde

Dit jaar schoot het zuster Gilde om een nieuwe koning. Deze keer werd er weer geschoten op het Ridderplein voor het Gildehuis van de "Gruun" skut. Op het plein stond een verriker opgesteld waarop de koningsvogel was geplaatst. Een negental deelnemers schoten mee om koning te worden als opvolger van Gildekoning 2020-2022, Henk Ruis.

Nadat hij 17 keer op doel had geschoten viel bij zijn achttiende schot het laatste restant van de vogel naar beneden en werd Jan van Katwijk de nieuwe koning. Jan was ook al koning van 2016-2018 dus heeft ervaring in het koningschap. Hij koos zijn vrouw Toos weer als koningin en het Sint Antonius en Sebastianus heeft weer een mooi koningspaar voor de komende jaren.

De vendeliers en tamboers van ons Sint Jorisgilde brachten het koningspaar een vendelgroet, dit keer samen met de Gildebroeders van het zuster Gilde. Zeker valt ook nog te melden dat onze koningin Petra van Wetten – van den Eijnde een van de winnaars was van een zilveren koningskruis.



Jan en Toos van Katwijk nieuw koningspaar Gruun Skut



Ondertekening contract Volkstuinvereniging

16 juli Opening Volkstuinen

De Volkstuinvereniging "Doonheide", opgericht in 1978, heeft hun nieuwe onderkomen bij de Sint Jorishoeve officieel geopend na ondertekening van het contract. Zij waren eerst gehuisvest op het terrein aan de Doonheide, maar omdat daar woningbouw gaat plaatsvinden moesten ze verhuizen naar de overzijde van de Boekelseweg. Daar heeft het Sint Jorisgilde ook haar Sint Jorishoeve. Onder grote belangstelling van de leden van de Volkstuinvereniging opende Burgemeester van Veen het perceel door het toegangsbord te onthullen met de naam van het complex.

Augustus.

6 augustus Jan van Thiel wint 2^e prijs Kruisboogschieten Boekel

Onze kruisboogschutters Louis, Joost en Jan doen het goed in de kruisboogcompetitie van Kring Peelland. Schutter Jan van Thiel behaalde op het schietterrein van het Sint Agatha Gilde in Boekel een mooie 2^e prijs. Proficiat Jan.

29 augustus Bezoek aan Tom van Kessel



Toekomstige vendelier tussen huidige vendeliers



Prijsuitreiking voor Jan

Koningspaar met kapitein en de vendeliers bezoeken de kleine Tom, zoon van John en Vivian van Kessel. De vendeliers brengen de familie van Kessel een vendel hulde. Misschien wordt Tom over 16 jaar, of eerder, ook vendelier bij het Sint Jorisgilde Gemert?

September

3 september Bezoek aan beschermvrouwe Odilia Jurgens – barones van Harinxma thoe Slooten in Ruurlo

Ons gilde bezocht zaterdag 3 september haar beschermvrouwe Odilia Jurgens - barones van Harinxma thoe Slooten en bracht haar een vendelgroet op haar landgoed Ryckenbarch in Ruurlo.

Om haar negentigste verjaardag te vieren, welke zij bereikt heeft op 31 december van dit jaar, bezochten de gildebroeders en gildezusters de barones op haar landgoed te Ruurlo. In het diepste geheim maakte het bestuur deze afspraak met haar medebewoner en haar jongste zoon. Echter al spoedig bleek zij, als vrouw van de wereld volledig op de hoogte te zijn door haar activiteiten op het internet.

Ook in de Achterhoek van Nederland bleek dit het geval op onze terugweg langs landelijke wegen. Bijna overal wapperden de Nederlandse vlaggen als een eerbetoon aan ons bezoek aan deze streek van het land. Wij waarderen dit zeer. Heel mooi.



Beschermvrouwe Odilia ontvangt bloemen en een fotoboek



Beschermvrouwe Odilia aanschouwt een vendelgroet

Als gilde kwamen we al vaker bij de barones op bezoek. En ook regelmatig vonden er bezoekjes plaats in kleinere delegaties. Maar nu vonden wij de tijd rijp voor een persoonlijke hulde aan haar. Al vele jaren bezoekt zij trouw de optrekdag als beschermvrouwe van ons gilde. En ook op andere wijze heeft zij ons gilde altijd ondersteund en

bijgestaan. De rit naar Gemert betreft ruim honderd kilometer mits men gedeeltelijk over Duits grondgebied rijdt. De Hollandse route neemt dertig kilometer meer in beslag. Voor haar geen enkel probleem om Gemert te bezoeken en nu zeker ook niet voor ons om een tegenbezoek te brengen. We waren meer dan welkom. Volop zorgde men voor een natje en een droogje en we konden heerlijk genieten in haar tuin in een bosrijke omgeving. Volop gastvrijheid liet ze wederom zien. Een rondleiding op het terrein en ook in haar woning viel ons ten deel.

Gelukkig konden wij haar ook onze betrokkenheid tonen. Speciaal aan Odilia voor het bereiken van haar negentigste levensjaar, als ook voor haar opvolgster nicht Anastasia brachten we een vendelgroet. Blij verrast was ze niet alleen met een mooie bos bloemen, maar vooral met een persoonlijk voor haar samengesteld boek met haar gilde, de rooi schut. Hiermee lukte het om haar toch nog echt te verrassen. Heel trots was ze en ook een beetje in verlegenheid gebracht door al deze aandacht voor haar. Dit tot onze volle tevredenheid.

Nicht Anastasia mocht meevieren met dit huldebetoon en ontving ook een exemplaar van het boek over haar tante en haar verbinding bij het gilde. Met genoegen nam zij dit mee terug naar Brussel, een nog langere reis als ons gilde. En wij gingen voldaan terug met de bus waar onze voorzitter voorin ging zitten en ook daar toonde hij zich een goed bestuurder. Louis bracht ons veilig naar de Sint Jorishoeve in Gemert. Een mooie dag sloten we daar af met een gezamenlijke barbecue maar bovenal kijken we terug op een mooie dag met en voor de barones.

3 september Barbecue in de Sint Jorishoeve

Elk jaar willen we dit vast onderdeel niet missen. Terdege bereiden we ons voor om onze bijdrage te kunnen volbrengen. Het is niet zo dat we een hele koe weten te verorberen maar we doen er toch elk jaar weer een flinke poging voor. En dus ook dit jaar vlogen we met zijn allen weer op de heerlijke schotels af en deden ons tegoed aan de ruime maaltijd die ons ten deel viel. We bakken en braden er op los. Flink doorbakken of bruin en soms wat zwart en een enkel keer rood om onze gildekleur eer aan te doen. Iedereen doet zijn uiterste best om een ruime bijdrage te leveren zodat dit onderdeel van ons jaarprogramma goed wil slagen. En gelukkig ook dit jaar brachten we alles tot een goed einde en mocht het eindresultaat er zijn. We zien weer hoopvol uit naar de volgende editie.



Genieten aan de barbecue



Gezellig bijkletsen in de gildekamer van Sint Jorishoeve

trekken maar ook onze Gemertse koningsparen ontvingen persoonlijke aandacht van ons koningshuis. Een koninklijke ontmoeting viel hen ten deel. Zondermeer erg bijzonder om dit als gildekoningspaar te mogen meemaken.

9 september Najaarsvergadering

In de Sint Jorishoeve werd de jaarlijkse najaarsvergadering van het Sint Jorisdigle gehouden. Het digle staat stil bij hetgeen er door ons digle verzorgd is het afgelopen jaar en kijkt naar het programma voor de komende tijd

19 september Bevrijdingsvuur Deurne

Delegatie van ons digle nam hieraan deel. De stichting "Vrijheidsvuur de Peel" hield op maandag 19 september de jaarlijkse ceremonie rond het bevrijdingsvuur in Deurne. Eerder vond deze ceremonie plaats in Asten (2019), Geldrop-Mierlo (2020) en Meijel (2021). Samen met de (loco)



Rowena wordt veel succes gewenst



Koningin Petra krijgt handdruk van koning Willem-Alexander

burgemeesters van de zeven Brabantse en vier Limburgse gemeenten werd het bevrijdingsvuur ontstoken bij de kasteelruïne. Herdacht werden daar niet alleen de gevallen in de Tweede Wereldoorlog, maar ook alle gevallen die daarna hebben gestreden voor onze vrijheid. Het bevrijdingsvuur werd onder begeleiding van Fire Brigade Pipes & Drums uit Gemert en een lopers groep uit Deurne overgedragen aan burgemeester Greet Buter uit Deurne. Alle burgemeesters ontstaken daarna hun eigen fakkelen en gaven die door aan de gilden/schutterijen en lopers van hun eigen gemeente om zo als een lopend vuurtje het vuur letterlijk door de Peel te verspreiden. Het mooie was dat onze mede-webmaster Rowena van de Vossenbergr de toorts mede naar Gemert mocht brengen.

24 september Verbroederingsfeest Gemert-Bakelse gilden

Zaterdag 24 september werd het verbroederingsfeest gehouden tussen de gildes van de gemeente Gemert-Bakel.

Dit verbroederingsfeest wordt één keer in de drie jaar gehouden, met als doel om de broederband tussen de gildes uit de gemeente te versterken. Deelnemende gildes waren het Sint Willibrordusgilde uit Bakel, het Sint Jorisgilde uit Gemert en het Sint Antonius en Sebastianusgilde uit Gemert. Dit jaar was het Sint Willibrordusgilde uit Bakel aan de beurt om het feest te organiseren. De dag begon om 15.00 uur met het samenkomen van de drie gildes bij het Gildehuis WereldCafe Hein Horst in Bakel. Vanaf het Gildehuis werd in optocht vertrokken naar het schietterrein. Daar stond het koningsschiets op het programma, om de titel Gemeentekoning van Gemert-Bakel. De 53 deelnemers schoten om de beurt, wat een spannende en sportieve strijd opleverde. Na het 176e schot, gelost door de Bakelse gildebroeder Hans van Dinther,



kwam de vogel naar beneden. Dit betekent dat Hans zich voor drie jaar gildekoning van de gemeente Gemert-Bakel mag noemen. Hierna trokken de gildes weer naar het Gildehuis, waar er nog een vendelgroet gebracht werd aan de nieuwe koning. Daarna was er nog een gezellig samenzijn, onder het genot van een drankje en een heerlijk barbecue.



Een gezamenlijke vendelgroet voor de nieuwe gemeentekoning

Oktober

8 oktober Hoofdlidendag Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden

De hoofdlidendag van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden kan men ook wel de dag noemen waarop de jaarvergadering van alle aangesloten gilden plaatsvindt. Het begint 's-morgens met een Heilige Mis in de kathedraal van Sint Jan in Den Bosch, gevolgd door een koffietafel in het provinciehuis. Daarna volgt de jaarvergadering waarin de hoogtepunten van het afgelopen jaar voorbij komen. Ook hier was weer een delegatie van ons gilde vertegenwoordigd.

23 oktober Oktoberfeest Sittard

Corona hield ons een paar jaar buiten Sittard maar dit jaar mochten we ons weer tonen in de binnenstad van Sittard. Het animo daarvoor bleek dusdanig groot dat de feesttent van de gilden uitpuilde.



Natuurlijk wordt er ook gefeest in Sittard



Het Sint Jorisgilde door het publiek in Sittard

Overvol en oeverloos bleek het enthousiasme van het gilde en het toegestroomde publiek. Volop genieten van de gildetocht door het centrum. Het Sint Jorisgilde mag zich telkens weer verheugen op een enthousiaste ontvangst van het ruim aanwezige publiek in de straten. En daarna aanschuiven in de grote feesttent. Samen met het gilde uit Bakel dompelde men zich onder in een Beiers feestgedruis. Een geslaagde trip naar het zuiden waar men weer tevreden op terug kan kijken.

28 oktober Jeu de boules in Driester

De Driester in Gemert ontvangt ons Sint Jorisgilde Gemert al diverse jaren. En ook dit jaar verwelkomt men van harte ons gilde. Na de gezellige ontvangst met koffie en thee waarbij een heerlijk stukje vlaai, geraakt het gilde in opperste stemming. Dit slaat echter direct om zodra de jeu de boulesbanen worden vrijgegeven. Een ijselijk sfeer dwaalt er dan rond tussen het gildegezelschap. Op het scherpst van de snede gaat men de competitie aan. Met de nodige verbetering gooit men de ballen in het rond. Strakke gelaatsuitdrukkingen alom. Met de nodige precisie neemt men elkaar de maat. Regelmatig komt het meetlint tevoorschijn. En ook dan vliegen de verwijten elkaar om de oren.

De scheidsrechter moet veelvuldig de strijdende partijen uiteen halen. Vele strafballen deelt hij uit en uiteindelijk blijft er maar een over en die wordt dan maar uitgeroepen als de winnaar. Deze keer bleek onze koning Albert van den Eijnde de grote overwinnaar, gevolgd door Cor Opsteen op de tweede plaats en Rinus van Kessel kreeg het brons. Helaas moest Joan van de Vossenbergh de poedelprijs mee naar huis nemen.

Al met al was het weer een hele mooie gilde-avond die wat de schrijvers betreft telkenjare terug mag komen. Een bijeenkomst van gildebroeders en gildesusters in een uiteindelijk toch wel ontspannen gemoedelijke sfeer.



Gezellig samenzijn na het jeu-de-boules

November

6 November 80^{ste} Verjaardag Wim van de Vossenbergh

Het is een mooi gebruik om zodra iemand de leeftijd van 80 jaar bereikt een bezoek te gaan brengen. En dit overkwam ook Wim. Zoals ook gebruikelijk komen dan zowel het koningspaar als ook de kapitein op de koffie. Een mooi eerbetoon aan de jarige wat men altijd zeer op prijs weet te stellen. Wim ook van de overige gildebroeders en gildesusters van harte gefeliciteerd en nog vele jaren in goede gezondheid.



De jarige Wim met Maria, koningspaar en kapitein

December



Sfeervolle wandeltocht bij Sint Joriskapel

17 december Kapellekes wandeltocht in griebelgrauw

Nu de tocht der tochten, de Elfstedentocht een schier onbereikbare opgave lijkt te worden en deze alleen nog maar mogelijk lijkt om al zwemmend te kunnen ondernemen, bevinden wij ons in Gemert in de gelukkige omstandigheden dat de "Kapellekes wandeltocht in griebelgrauw" (bijna) altijd door kan gaan.



En stoken maar!!

Afgelopen jaren helaas uitsluitend in een wilde ongeorganiseerde uitvoering vanwege de covid-perikelen, maar nu weer volop in het schijnsel van het kaarslicht uit wekflessen en tot in de finesses verzorgd door de Dorpscommissie ZLTO afdeling Gemert-Handel.

Een waarlijk griebelgrauw gebeuren vond er plaats. Een compliment zeker voor de organisatie. Het Sint Jorisgilde liet zich natuurlijk ook van haar goede kant zien. We hebben ook alleen maar een goede kant.



De vele wandelaars, bezoekers en pelgrims konden rekenen op een uitstekende ontvangst met volop eten en drinken en een verdiende vendel hulde viel hen ten deel. Vele bezoekers hielden de kaarsen in onze gildekapel brandend. We konden de avond genoegzaam afsluiten in een lekker verwarmde kapel en hebben weer een mooie bijdrage geleverd aan dit evenement. Het geschatte aantal deelnemers dat dit jaar heeft meegelopen was volgens ZLTO ongeveer 2500. Dit leverde een mooi bedrag op voor het goede doel, namelijk "De Zonnebloem"

31 december 95^{ste} Verjaardag Truus van Erp – van den Broek

Onze oud-koningin Truus van Erp – van den Broek is op haar 95^{ste} verjaardag bezocht door het koningspaar Albert en Petra met kapitein Joan.

Truus is het oudste lid van ons gilde. In 1979 schoot haar man Graard van Erp zich tot koning van het Sint Jorisgilde en sinds die tijd is Truus ook actief bij het gilde betrokken. De eerste jaren had zij het druk met haar koningschap samen met haar man. Later heeft Graard zich flink ingespannen om de "Dagjes Koks" een succes te maken, maar Truus bleef ook niet stil zitten. Zij heeft jarenlang de kleding van de gildebroeders gemaakt of hersteld. Als een gildebroeder een nieuwe broek of jas aangemeten moest worden dan stond Truus paraat. Nog steeds wil ze goed op de hoogte blijven van het rooie gildeleven en ze staat ook altijd klaar met een drankje als het gilde een nieuwe deken heeft afgehaald. Het Sint Jorisgilde wenst haar nog vele gezonde jaren toe!



31 december 90^{ste} Verjaardag Odilia Jurgens – barones van Harinxma thoe Slooten

Misschien net niet de leeftijd van Truus, maar ondertussen heeft onze beschermvrouwe Odilia ook veel levenservaring opgebouwd. Inmiddels is onze barones bijna 30 jaar beschermvrouwe van het Sint Jorisgilde als opvolgster van haar moeder Maria en grootvader Everard. Zoals al eerder vermeld in dit jaarverslag hebben we haar in september met het voltallige gilde nog bezocht in Ruurlo. We brachten haar een mooie vendelgroet, bloemen en een feestboek over haar gildeleven. Met trots kunnen we daarop terugkijken. Barones Odilia, nu nogmaals gefeliciteerd met het bereiken van de gezegende leeftijd van 90 jaar. Proficiat!!

Nog een paar mooie of bijzondere foto's die afgelopen jaar gemaakt zijn van ons Sint Jorispilgilde.



De vendeliers voor het gemeentehuis



Tom van Kessel, zoon van John en Vivian



Lize Verhoeven, dochter van Kinoe en Roos



Vendelen in de Sint Jorishoeve



Het KONINGSPAAR Albert en Petra



Steen door ruit Sint Joriskapel



Sint Joris en de draak door Cor Donkers



Ontvangst buitencomparitie Handel

Overzicht koningen, koninginnen (gemaal), keizer en deken van het Sint Jorispilgilde vanaf 1960

Jaar	Koning	Koningin - Gemaal	Keizer	Deken
1960	Antoon Jaspers	Judith de Groot - IJpenburg		Jan v.d. Laar
1961	Antoon Geerts	Hilly Wesseldijk - IJpenburg		Antoon Opsteen
1962	Theodor v.d. Vossenbergh	Anny Opsteen		Tonnie v.d. Vossenbergh
1963	Wim van de Vossenbergh	Dora van Asseldonk - v Overbruggen		Frits Verhoeven
1964	Wim van de Vossenbergh	Dora van Asseldonk - v Overbruggen		Wim Michels
1965	Jacques van de Broek	Jo Corstens		Wim Scheepers J.zn.
1966	Jacques van de Broek	Jo Corstens		Jan van der Putten
1967	Harrie Verhoeven	Trees Verhoeven - van de Laar		Sjef Egelmeers
1968	Harrie Verhoeven	Trees Verhoeven - van de Laar		Frans van der Burgt
1969	Gerrit van Dinter	Leni van Dinter - van Oosterwijk		Willie Scheepers Fr.zn
1970	Gerrit van Dinter	Leni van Dinter - van Oosterwijk		Willie v.d. Broek
1971	Frits Verhoeven	Cocky van Thiel - Martens		Jan Heesakkers
1972	Frits Verhoeven	Cocky van Thiel - Martens		Theo Geerts
1973	Dirk Schouten	Ad Schouten - Koop		Jan van Thiel
1974	Dirk Schouten	Ad Schouten - Koop		Wim van den Boom
1975	Chris van Oijen	Dora van Oijen - Cornelissen		Hans van de Crommenacker
1976	Chris van Oijen	Dora van Oijen - Cornelissen		Jan van Erp
1977	Gerard Scheepers	Riek Scheepers - Lotgerink		Piet van Dinter
1978	Gerard Scheepers	Riek Scheepers - Lotgerink		Albert van den Eijnde
1979	Graard van Erp	Truus van Erp - van de Broek		Ad Verhoeven
1980	Graard van Erp	Truus van Erp - van de Broek		Ricus van Kessel
1981	Jan van den Eijnde	Jo van den Eijnde - van de Velden		Wiljan Slits
1982	Jan van den Eijnde	Jo van den Eijnde - van de Velden		Wichard Biemans
1983	Piet van den Crommenacker	Anna vd Crommenacker - vd Louw		Eric van Gerwen
1984	Piet van den Crommenacker	Anna vd Crommenacker - vd Louw		Herman Toonders
1985	Gerrit Vogels	Riek Vogels - van Gerwen		Gerard Lemmens
1986	Gerrit Vogels	Riek Vogels - van Gerwen		Toon Opsteen
1987	Wim Scheepers	Diny Scheepers - de Groot		Piet van Alphen
1988	Wim Scheepers	Diny Scheepers - de Groot		George van Gulick
1989	Gerrit van Dinter	Leny van Dinter - van Oosterwijk		Jos Berkers
1990	Gerrit van Dinter	Leny van Dinter - van Oosterwijk		Anton Grassens
1991	Sjef Egelmeers	Maria Egelmeers - van der Wijst		John Adriaans
1992	Sjef Egelmeers	Maria Egelmeers - van der Wijst		Jos Pronk
1993	Harrie Verkampen	Anneke Verkampen - Vogels		Ton van Thiel
1994	Harrie Verkampen	Anneke Verkampen - Vogels		Joan van de Vossenbergh
1995	Toon van den Boom	Mien van den Boom - Linders		André Scheepers
1996	Toon van den Boom	Mien van den Boom - Linders		Ton Geerts
1997	Edwin van Dinter	Toos van Dinter - van de Laar		Stefan van Oosterwijk
1998	Edwin van Dinter	Toos van Dinter - van de Laar		Tiny van de Laar
1999	Wim van de Vossenbergh	Thea van de Vossenbergh - Hubers		Maikel de Groot
2000	Wim van de Vossenbergh	Thea van de Vossenbergh - Hubers		Niels Opsteen
2001	Martien van den Eijnde	Jolanda van den Eijnde - Coolen		Wim van Oijen
2002	Martien van den Eijnde	Jolanda van den Eijnde - Coolen		Anton van den Boom
2003	Antoon van den Eijnde	Francien van den Eijnde - Welten		Louis Kuijpers
2004	Antoon van den Eijnde	Francien van den Eijnde - Welten		Kneel van de Boom
2005	Coby vd Vossenbergh - vd Eijnde	Wim van den Eijnde		John van Kessel
2006	Coby vd Vossenbergh - vd Eijnde	Wim van den Eijnde		Eric van der Putten
2007	Antoon Grassens	Stannie Grassens - van Creij		Grad Welten
2008	Antoon Grassens	Stannie Grassens - van Creij		Kees Opsteen
2009	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde		Joop van den Heuvel
2010	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde		Willem van den Eijnde
2011	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis		Joan van der Ligt
2012	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis		Rob van de Vossenbergh
2013	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde		Jeroen Slits
2014	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde		Pieter van Erp
2015	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis		Kinoe Verhoeven
2016	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis		Steeff Huijben
2017	Cor Opsteen	Paulina Adriaans - Opsteen		Jochem Biemans
2018	Cor Opsteen	Paulina Adriaans - Opsteen		Joost Michiels
2019	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis		Mathijs Verhoeven
2020	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis		Tom Huijbers
2021	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde	Frans vd Burgt	Jasper van den Elsen
2022	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde	Frans vd Burgt	Eric Lemmerling