

Gildejaarverslag 2023



Koningspaar 2023-2025

Cor Opsteen en Tonnie van der Burgt - Melis

Sint Jorisgilde Gemert



Sint Jorisgilde Gemert

Gildejaarverslag 2023

Voorwoord

Beste gildebroeders en gildezusters,

Dit jaar schrijf ik een keer geen voorwoord over alle mooie activiteiten die we hebben beleefd met ons Gilde, maar wil ik jullie graag meenemen naar een stukje geschiedenis en een blik werpen in de toekomst. Als Deken-Schrijver krijg ik niet alleen veel post, maar soms ook vragen van mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van ons Gilde.

Nu wil ik graag één vraag uitlichten: Hoe oud is het Sint Jorisgilde precies? Bij het uitzetten van de vraag bleek al snel dat de antwoorden nogal uiteenlopend zijn. In het boek *Dôr Hédde De Skut* staan meerdere jaartallen vermeld waaronder het oprichtingsjaar van het Gildealtaar in de Sint Janskerk in 1516. Ook het jaartal 1302 wordt genoemd aan de hand van een zilverschild dat is gevonden, maar van dit schild bestaat twijfel of de graving wel authentiek is. Verderop in het boek staat dat in 1982 het landjuweel werd gehouden ter ere van het 675-jarig bestaan en dat zou weer betekenen dat 1307 het oprichtingsjaar zou zijn geweest. Een eenduidig antwoord is er dus niet, maar het zijn deze mooie verhalen die ons Gilde ook weer zo eigen maakt. Zoals het mythische verhaal over onze patroonheilige Sint Joris en het gevecht met de draak en anderzijds het mysterie over het exacte oprichtingsjaar. Wat we in ieder geval wél zeker weten is dat ons Gilde al meerdere honderden jaren bestaat.

We hebben in Gemert meerdere Gilden en een O.L.V. Broederschap die zich ieder op eigen wijze presenteren en hun tradities viëren. Ongeacht de kleuren maken ze een groot deel uit van het Gemerts historisch en cultureel erfgoed waar we natuurlijk ontzettend trots op zijn. Om dit erfgoed in de toekomst te kunnen waarborgen zijn wij jaren geleden al gestart met het verjongen van ons Gilde en dat is ons tot op heden redelijk afgegaan. De tijd waarin we leven is echter de laatste jaren enorm veranderd waardoor prioriteiten anders gesteld worden dan vroeger. Ook kunnen we eerlijk zeggen dat sommige tradities niet meer helemaal passen in de huidige tijdgeest. Dit betekent voor ons Gilde een uitdaging om bepaalde tradities zo te gaan aanpassen dat ze meebewegen met de huidige tijd. Dat we nog meer mogen luisteren naar hoe onze jongeren het Gildewezen beleven, zodat we in de toekomst ook jeugd blijven aantrekken en deze nieuwe Gildebroeders weten te behouden. En dit alles met het doel om ons geliefde Gilde nog honderden jaren te laten voortbestaan.

Tenslotte wil ik namens het bestuur ook zeker een moment stilstaan bij onze leden die in 2023 zijn overleden. Wij wensen hun dierbaren heel veel sterkte om dit verlies te dragen. Tevens wensen wij de zieken die dag in dag uit vechten voor hun gezondheid veel kracht toe.

Het jaar 2024 staat weer bol met activiteiten, maar loop ook vooral eens binnen bij onze maandelijkse inloopavonden in de Sint Jorishoeve.

Het Bestuur van het Sint Jorisgilde dankt iedereen voor zijn of haar inzet het afgelopen jaar.

Veel leesplezier met dit jaarverslag 2023.

Namens het bestuur,

Sint Jorisgilde Gemert,

Deken-schrijver,

Rob van de Vossenber





Sint Jorisgilde Gemert

Gildejaarverslag 2023

De samenstelling van de gildeformatie per 31 december 2023:

Titel:	Naam	Lid gilde sinds	
Koning	Cor Opsteen	2009	Het totaal aantal leden bij het Sint Jorisgilde is:
Koningin	Tonnie van der Burgt - Melis	1969	Formatie : 41 leden
Keizer	Frans van der Burgt	1968	Ouderlingen : <u>87 leden</u>
Kapitein	Joan van der Ligt	2011	Totaal : 128 leden
1e Luitenant	Frits Verhoeven	1963	Koning : Cor Opsteen
Tamboer	Albert van den Eijnde	1972	Koningin : Tonnie van der Burgt – Melis
Tamboer	Pieter van Erp	1997	Keizer : Frans van der Burgt (<i>vanaf 2-10-2021</i>)
Tamboer	Antoon Opsteen	1986	Kapitein : Joan van der Ligt
Tamboer	Fons Welten	2018	1 ^e Luitenant : Frits Verhoeven
Tamboer	Grad Welten	2007	Beschermvrouwe:
Tamboer	Nol Welten	2020	Odilia Jurgens – barones van Harinxma thoe Slooten
Vaandrig	Hans van den Crommenacker	1975	Het bestuur bestond in 2023 uit:
Luitenant	Wichard Biemans	1982	Voorzitter : Louis Kuijpers
Luitenant	Sjef Egelmeers	1967	Deken schrijver : Rob van de Vossenber
Luitenant	Ricus van Kessel	1980	Deken penningmeester : Albert van den Eijnde
Luitenant	Louis Kuijpers	2003	Lid : Joost Michiels
Luitenant	Wim van Oijen	2000	Lid : Ton van Thiel
Luitenant	Rob van de Vossenber	2012	Kapitein : Joan van der Ligt
Nieuwe deken	John Lemmens	2023	Erelid:
Staande deken	Eric Lemmerling	2022	- Wim van de Vossenber († 2011)
Afgaande deken	Jasper van den Elsen	2021	Leden van Verdienste:
Zilverdrager	Jochem Biemans	2017	- Wim van den Eijnde († 2014)
Zilverdrager	Toon van den Boom	2003	- Paulina Adriaans – Opsteen († 2022)
Zilverdrager	Martien van den Eijnde	1988	
Zilverdrager	Wim van den Boom	1974	
Zilverdrager	Willem van den Eijnde	2010	
Zilverdrager	Jan van Erp	1976	
Zilverdrager	Theo van Gerven	1995	
Vendelier	Jos Berkers	1989	
Vendelier	Dirk Huijbers	2021	
Vendelier	Tom Huijbers	2020	
Vendelier	John van Kessel	2005	
Vendelier	Gerard Lemmens	1985	
Vendelier	Joost Michiels	2018	
Vendelier	Jan van Thiel	1973	
Vendelier	Ton van Thiel	1993	
Vendelier	Kinoe Verhoeven	2015	
Vendelier	Mathijs Verhoeven	2019	
Vendelier	Joan van de Vossenber	1994	
Beschermvrouwe	Odilia Jurgens - barones van Harinxma thoe Slooten	1993	
Opvolgster	Anastasia de Guerre –		
Beschermvrouwe	gravin de Marchant et d'Ansembourg		



Overleden leden in 2023:

Maria Egelmeers – van der Wijst: 12 mei 2023
Wim van de Vossenber: 15-11-2023



De gildeformatie 2023 met nieuwe deken John Lemmens

Op de foto van links naar rechts

Voorste rij knielend vlnr: Vendelier John van Kessel, afgaande deken Jasper van den Elsen, tamboers Grad Welten, Fons Welten, Nol Welten, Toon Opsteen, en Pieter van Erp, vendelier Gerard Lemmens en zilverdrager Martien van den Eijnde

Voorste rij staand vlnr: vendeliers Jos Berkers en Joost Michiels, luitenant Wim van Oijen, koningin Petra van Wetten – van den Eijnde, koning Albert van den Eijnde, nieuwe deken John Lemmens, keizer Frans van der Burgt, zilverdrager Cor Opsteen, 1^e luitenant Frits Verhoeven, vaandrig Hans van den Crommenacker, vendeliers Jan van Thiel en Joan van de Vossenbergh en zilverdrager Wim van den Boom

Achterste rij staand vlnr: Vendelier Tom Huijbers, Ton van Thiel, Joris van den Heuvel, luitenants Louis Kuijpers en Rob van de Vossenbergh, staande deken Eric Lemmerling, zilverdrager Jochem Biemans, kapitein Joan van der Ligt, zilverdrager Willem van den Eijnde en vendelier Dirk Huijbers.



Familie Lemmens met het koningspaar

Januari

3 januari Nieuwjaarsreceptie Gemeente Gemert-Bakel

Ook dit jaar werd er door het gemeentebestuur van Gemert-Bakel een nieuwjaarsreceptie gehouden. Deze keer was het in De Sprank in De Mortel. Natuurlijk was er een delegatie van het Sint Jorishoeve aanwezig.

8 januari Afscheid van Jo Grouls als vicevoorzitter van het kerkbestuur.

Jo Grouls, jarenlang vicevoorzitter van het kerkbestuur Sint Willibrordus, nam afscheid. Een delegatie van ons Gilde is naar de afscheidsreceptie geweest.

8 januari Vergadering Schietcommissie Kring Peelland bij Hans van den Boomen

14 januari Nieuwjaarsreceptie Sint Jorishoeve.



Een nieuwe activiteit die goed in de smaak viel bij de aanwezigen. Een ruime opkomst van het Gilde en een bijzondere grote aanwezigheid van onze ouderlingen.

Veel Gildebroeders en Gildezusters waren aanwezig om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen. Met een drankje en een (klein) hapje werden er weer vele verhalen uit het verleden verteld. Het was een meer dan geslaagde activiteit in onze nieuwe Gildekamer.

21 januari Optrekdag Sint Antonius en Sebastianusgilde Gemert

Als nieuwe deken werd Thijs van den Elsen gekozen.

Dit jaar waren de jubilarissen Bas van de Laar 25 jaar lid, Johan Penninx 40 jaar lid, Jan van Katwijk 50 jaar lid, Piet van Dommelen 60 jaar lid en Theo v.d. Heijden 60 jaar lid van het Gilde. Weer een reden voor de leden van het Sint Jorishoeve om hen te gaan feliciteren tijdens de drukbezochte receptie in Gildehuis "De Keizer".

Zoals gebruikelijk waren er ook diverse Gildebroeders van ons Gilde aanwezig tijdens de Gildemis.

22 januari Vergadering Kringvendelcommissie in Aarle-Rixtel

28 januari Bijeenkomst met vrijwilligers Kapellekes wandeltocht in Griebelgrauw.

Door ZLTO dorpscommissie Gemert-Bakel, de organisatie van de Kapellekes wandeltocht in Griebelgrauw, was er een bijeenkomst in het Boerenbondsmuseum georganiseerd waar nog eens terug gekeken werd op de afgelopen wandeltocht. Het bleek weer een grandioos succes met vele deelnemers en mooie opbrengst voor het goede doel, dit jaar zijnde De Zonnebloem afdeling Gemert.

Aanwezig namens het Sint Jorishoeve waren Louis Kuijpers, Joan en Henriëtte van der Ligt, Cor Opsteen, Petra en Wim van Oijen, Petra en Ton van Wetten en Martien en Jolanda van den Eijnde.

29 januari Vergadering Kringtromcommissie in Someren-Eind.

Februari

1 februari Algemene vergadering betreffende Huishoudelijk Reglement

De laatste jaren zijn er binnen het gilde een aantal wijzigingen geweest waarover gesproken moest worden met de leden en die ook in het Huishoudelijk Reglement, uitgave 2012, opgenomen moesten worden. Het bestuur heeft de verschillende artikelen in het Huishoudelijk Reglement aangepast. De leden hebben deze aanpassingen besproken en opnieuw in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd.

13 februari Bezoek aan Lize Verhoeven.

Ons koningspaar Albert van den Eijnde en koningin Petra van Wetten – van den Eijnde heeft samen met kapitein Joan van der Ligt een bezoek gebracht aan de nieuwe wereldburger Lize Verhoeven. Zij is de dochter van Roos en Kinoo Verhoeven



Maart

1 maart Jaarvergadering in Sint Jorishoeve

Ook dit jaar werd in de gildekamer van de Sint Jorishoeve onze algemene jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werden de regelmatig terugkerende agendapunten besproken zoals het financieel jaarverslag, de voortgang en onderhoud van de Sint Joriskapel, de voortgang van de Sint Jorishoeve en Volkstuinvereniging, de (her)verkiezing van het bestuur en verdere mededelingen. Dit jaar was Albert van den Eijnde aftredend bestuurslid en hij is weer herkozen. De functie van penningmeester is hem op het lijf geschreven en hij zal dit de komende vier jaren weer met volle overgave doen. Ook nu werd het financieel jaarverslag 2022 weer goedgekeurd met dankzegging voor het vele werk van Albert. Het gildeprogramma voor 2023 werd ook nog doorgenomen.

8 maart Organisatie Kruisboog vlak schietwedstrijd.

Omdat het Sint Jorisgilde al enkele jaren een groep fanatieke boogschutters in haar midden heeft die regelmatig meedoen met wedstrijden die georganiseerd worden door Kring Peelland was het deze keer de beurt aan ons gilde om een schietwedstrijd te organiseren. Het Sint Jorisgilde heeft (nog) geen schietlokaal en daarom moest de wedstrijd georganiseerd worden in het mooie onderkomen van het Sint Agatha Gilde in Boekel.



Aanwezig waren: Louis en Rita Kuijpers, Joan en Henriëtte van der Ligt, Joan van de Vossenbergh, Jan van Thiel, Dirk Huijbers, Rob van de Vossenbergh, Joost Michiels en Jos Berkers.

Als grote winnaar kwam uiteindelijk naar voren: Rob vd Vossenbergh met 118 punten. Nogmaals van harte proficiat Rob.

19 maart Buitencomparitie in 't Anker in De Mortel

Halfvasten zondag is traditioneel de dag voor de gildebreders en gildezusters van het Sint Jorisgilde om samen te komen in 't Anker in De Mortel voor een buitencomparitie. Naast een kopje koffie en andere drankjes worden er dan ook worstenbroodjes geserveerd. Tussen de hapjes worstenbrood door wordt het komende gildejaar doorgenomen. Welke activiteiten staan er op stapel en naar welk gildefeest gaan we heen? Kortom, we praten elkaar bij en genieten van de worstenbroodjes.

April

5 april Eerste contactavond in de Sint Jorishoeve

Na enkele jaren noeste arbeid was het dan zover. De gildekamer in de Sint Jorishoeve was gereed om haar bezoekers te ontvangen. Het is de bedoeling dat er maandelijks een gezellige avond wordt georganiseerd voor ALLE leden van het Sint Jorisingilde. Tijdens deze maandelijks contactavond kan er worden gekeurd, gebuurt, gedart en vooral gekletst. In de loop van de tijd zal deze avond ingevuld worden door de aanwezige gildebreders en gildezusters.

12 april Buitencomparitie bij Dientje

In het verleden was het gebruikelijk dat we op de eerste donderdagavond na Pasen een buitencomparitie hadden in de Kokse Hoeve bij onze gildebreders Wim van den Boom en gildezuster Lina van den Boom-Rovers. Omdat de horecazaak inmiddels een andere eigenaar heeft gekregen met een andere invulling van haar programma is er besloten om voortaan een buitencomparitie te houden in Gildehuis Dientje. Ook daar was het weer een gezellige bijeenkomst met natuurlijk weer de traditionele paaseieren en een drankje.

22 april Verzuiken



Instructies in de gildekamer voor verzuiken

Een week voor de jaarlijkse optrekdag staat er nog een belangrijke dag op het programma voor de gildebreders.

Dit is de dag dat de tamboers de gildeleden van het Sint Jorisingilde gaan uitnodigen om naar de H. Mis te komen tijdens de optrekdag. In alle vroegte (7.00 uur) trekken ze naar het buitengebied van De Mortel of Elsendorp, al naar gelang waar de nieuwe deken vanaf komt, om met roerende trommen de gildebreders en/of gildezuster op de hoogte te brengen van het feit dat er weer een optrekdag aan zit te komen.

In de loop van de dag gaan er ook, in groepjes van twee, gildebreders op pad om alle leden uit te nodigen voor het bijwonen van de optrekdag. Eigenlijk is dit een overbodige actie omdat iedereen al op de hoogte is van

deze belangrijke dag, maar toch wil bijna niemand van ons gilde deze dag overslaan. Het blijft een vruchtbare dag om in de thuissituatie van de leden binnen te komen en allerlei ervaringen uit te wisselen, zowel in het algemeen als ook over het gilde. En zeker niet onvermeld mag worden dat dit de gelegenheid is om al zijn schulden aan het gilde te voldoen en zo met een goed gevoel te kunnen deelnemen aan de grote feestdag van het gilde.

23 april Historische optocht Boerenbondsmuseum

Al vele jaren wordt het nieuwe seizoen van het Boerenbondsmuseum in Gemert geopend met de Historische optocht. Vanuit de Kasteellaan trekt een zeer bonte stoet door het centrum van Gemert op weg naar het Boerenbondsmuseum.



Ton geeft vendeldemonstratie



Gereed voor vertrek in Kasteellaan

Een kleurrijke stoet van historisch erfgoed bestaande uit allerlei karren, koetsen, koeien, ganzen, paarden en ook de historische Gemertse gilden. Het Sint Jorisingilde geeft al jaren acte de présence. Ook dit jaar waren de gildebreders met koningspaar en keizer aanwezig in de optocht. Een prachtig gezicht waar vele toeschouwers langs de kant van de weg zeker van genoten hebben.

29 april Optrekdag

De belangrijkste dag in het gildejaar is toch nog steeds de optrekdag. Een hele dag samenzijn met de gildebroeders en gildezusters. Tijdens deze traditionele dag komen de verschillende waardevolle elementen van het Sint Jorispilgilde aan de beurt.

Men begint met een ontbijt bij de kapitein, gevolgd door een H. Mis, waarna een bezoek aan de burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel. Tegen de middag trekt men op naar gildehuis Dientje. Daar volgt onder het genot van een kopje koffie of iets anders de hulding van de jubilarissen, de verkiezing van de nieuwe deken en een lunch met erwtensoep, zult en katenspek. Na de lunch trekt men op naar het huis van de nieuwe deken gevolgd door de installatie van de nieuwe deken. Daarna gaat de stoet weer terug naar Dientje, onderweg getrakteerd op diverse drankjes ter ere van de nieuwe deken. Aangekomen bij Dientje volgt een koffietafel waarna de receptie voor de jubilarissen en de nieuwe deken. De lange dag wordt afgesloten met een spetterend feest tot in de late uurtjes.

We begonnen de dag om 7.30 uur met een voortreffelijk ontbijt bij kapitein Joan van der Ligt. Samen met zijn echtgenote Henriëtte zorgde hij er in De Mortel voor dat de gildebroeders, de keizer en het koningspaar met een goed gevulde maag aan de zware dag konden beginnen.

Als dank daarvoor kregen zij een vendelgroet van de vendeliers, begeleid door de tamboers. Inmiddels zijn ze in de Abtshof daar aan gewend want het blijft een prachtig gezicht om de zwaaiende vendels te zien en het trommen te horen.



Na de vendelgroet gaat men snel naar Gemert om zich voor te bereiden voor de Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Ook nu werd deze stijlvolle dienst, waar ook weer veel gildebroeders en gildezusters aanwezig waren, voorgedaan door pastoor Issag Jesudass. Na de H. Mis krijgt de pastoor een vendelgroet op het grasveld voor de kerk.

Na deze vendelgroet gaat het gilde naar de wereldlijke overheid in het gemeentehuis. Daar stond burgemeester Michiel van Veen, samen met zijn vrouw Caroline, het gezelschap op te wachten en kregen zij een vendelgroet op het Ridderplein. Vervolgens verzamelden de gildebroeders, gildezusters en de jubilarissen zich in de raadzaal waar de burgemeester een speech hield met een speciaal woordje voor de



jubilarissen Willem van den Eijnde 12,5 jaar gildebroeder en zilverdrager, Jan van Thiel 50 jaar gildebroeder en vendelier, Marianne Geerts – van Schijndel 50 jaar gildezuster en ouderling, Coby de Groot – Kanters 60 jaar gildezuster en ouderling, Frits Verhoeven 60 jaar gildebroeder en 1^o luitenant en Wim van de Vossenberg 60 jaar gildebroeder en ouderling. Natuurlijk werd ook het stipendium uitgereikt aan de tamboers voor het zware werk in het afgelopen jaar.

Vanuit het gemeentehuis trok het gezelschap naar Dientje waar zeer veel ouderlingen al klaar zaten voor de vele traditionele activiteiten. Bijzonder was ook dat Lize Verhoeven als een van de jongste toekomstige leden aanwezig was.



Het stemkistje met de namen

Voordat er overgegaan werd naar de lunch ging men op het aloude

stemkistje de namen schrijven van mogelijke nieuwe dekens. Alle gildebroeders en -zusters van het Sint Jorisgilde mochten langs het stemkistje lopen en met een krijtje aangeven wie zij als nieuwe deken wilden installeren.

Na de stemming bleek de uitslag zoals op de afbeelding hierlangs staat aangegeven.

Grote overwinnaar bleek John Lemmens, met 62 stemmen, uit De Mortel te zijn. John komt uit de alom bekende familie Lemmens die al verschillende gildebroeders en gildezusters heeft binnen het Sint Jorisgilde. Een klein opsomming van de huidige bezetting binnen het gilde: Vendelier Gerard Lemmens, Kapitein Joan van der Ligt met Henriëtte en Ouderling Nellie van der Ligt – Lemmens. Dus het rode bloed vloeit zeker door de aderen van John.



Ook het jongste toekomstige lid was aanwezig



Op weg naar nieuwe deken John

Na de erwtensoep werd het de hoogste tijd om de lange tocht naar de Koekoekweg te aanvaarden. In wandeltempo is dit al snel een uur lopen. Aangekomen werden we hartelijk ontvangen door John en werd de ontstane dorst snel gelest.



Installatie nieuwe deken John

Na een rustpauze werd het tijd voor de installatie van John. De dekensikkel werd hem omgehangen, de hoed werd opgezet en tot slot de beroemde Goudse pijp aangestoken. Deze pijp moet hij tot Dientje brandend houden, een hele klus.



Deken John met kapitein en koningspaar

Zoals gebruikelijk waren er op de terugweg vele stops waar een drankje genuttigd moest worden. Soms, als het een lid van het Sint Jorisgilde het drankje aanbood, moest er ook nog gevendeld worden. En dat deden we graag.



Vendelgroet voor Maria en Sjef Egelmeers

De dag werd, zoals gebruikelijk, afgesloten met een koffietafel bij Dientje en om 21.00 uur de receptie met een grote opkomst van familie, vrienden, gruen gildebroeders en -zusters. Tot in de late uurtjes vermaakte zich een bont gezelschap in de grote zaal van Dientje waarbij de nieuwe deken natuurlijk regelmatig op de schouders ging. Het was weer een mooie lange optredag 2023.



De jubilarissen 2023 Willem, Frits, Jan, Marianne, Coby en Wim met het koningspaar

De jubilarissen:

Als eerste jubilaris kreeg **Willem van den Eijnde** lof toegesproken voor zijn inbreng bij ons gilde. Na een aarzelende opstart raakte Willem steeds meer vertrouwd met het reilen en zeilen van het gilde en andersom wij als gilde aan Willem. Momenteel houdt hij op voortreffelijke wijze onze website up-to-date. Als zoon van een gerenommeerde vader Bert en opa Wim die het zelfs tot lid van verdienste wist te schoppen zijn het erg grote schoenen die Willem moet zien te vullen. Toch geraakt hij al goed op weg. Zo gaat Willem samen met vader Albert in de nieuwbakken gildekamer, voorop om de bediening in goede handen te leiden. Een gildekamer die opa Wim al jaren voor ogen had maar hier niet in slaagde. Ook het bestuur weet hem al te vinden als men duidelijkheid benodigd over wat wel en niet kan. Zijn expertise als wetsgeleerde brengt onomstotelijk de kaders aan waarbinnen men als bestuur zich kan manoeuvreren. En dit is toch wel handig in deze tijd vol met regelgeving die weer meer regelgeving uitlokt. Gelukkig is er dan Willem die nu al een onmisbare rol vervult binnen ons gilde. Ga zo door Willem.



Jubilaris Willem



Jubilaris Jan met Riki

Als volgende jubilaris staat **Jan van Thiel** vermeld. Over Jan hoeft eigenlijk op papier niets vermeld te worden. Iedereen kent Jan van Thiel en Jan kent iedereen. Dus hierbij zou ik kunnen stoppen. Nou toch maar een poging dan. Zoals bekend weten veel mensen binnen het gilde alles van het gilde. Maar Jan weet alles beter. En dat is zeker niet negatief. Zijn kennis van en over het gilde blijft verrassend. Zijn streven hoe het zou moeten verlopen ligt hoog. Jan blijft altijd kijken hoe wij als gilde het beste voor de dag kunnen komen. Zijn eigen inbreng stelt hij nooit voorop. En toch staat hij altijd klaar om hand en span diensten te verrichten. Veelal neemt hij spontaan

dingen ter hand. We zien het nu terug bij de Sint Jorishoeve alwaar hij vele uurtjes bezig was met de inrichting van het gebouw. En ook de grond eromheen. En het onderhoud zowel binnen als buiten.

Zo ook bij de gildekapel waar hij volop meehielp bij de bouw en vervolgens ook het onderhoud binnen en buiten de kapel. Zeer nauwgezet hield hij op zijn eigen wijze deze werkzaamheden aan. En hij geniet hier ook van. Als gilde genieten wij ook van Jan in zijn gildetenue. Hij lijkt op de ideale vendeliërsuitvoering. Ondanks of mogelijk dankzij zijn kleine gestalte weet hij ook nu nog op hoge leeftijd hoge ogen te gooien bij elke jury die hem in wedstrijden mag beoordelen. Hij imponeert dan door zijn strakke presentatie, zijn vaste ritme van de diverse slagen, zijn energieke voorkomen, zijn atletische uitstraling en zijn acrobatische kunsten. Hij weet de jury telkens weer dermate zo in vervoering te brengen dat er geen enkele twijfel bestaat over wie er met de hoofdprijs naar huis gaat. Jan dus. Indien hij ooit van plan is om zilverdrager te worden en al zijn gewonnen zilver op zijn vest gespeld krijgt dan gaat hij hieronder bezwijken. Dat kunnen we hem niet aandoen. Jan blijft de eeuwige zilverwinnende vendeliër maar vooral voor ons gilde een echte gouden gildebrouder.

Marianne Geerts - van Schijndel maakte ook een gouden tijd vol bij ons gilde. Als partner van Theo Geerts wist zij zich een duidelijke plek te verwerven met haar specifieke kwaliteiten. Zij staat haar mannetje als promotie uithangbord voor Gemert door haar werkzaamheden voor de Gemertse radio. En zo wist zij de activiteiten van haar Sint Jorisgilde ook altijd in de belangstelling te brengen voor Gemert en omgeving. Ook liet zij zich strikken om de publiciteit te verzorgen bij de gildefeesten. Zij nam ook plaats in het organisatiecomité van Kringgildefeest Peelland 2000. Dit ontvouwde zich onder het voorzitterschap van Harrie Verkampen. Een bijzonder mooi feestelijk gebeuren wat compleet plaats vond op het kasteel wat toen nog in de vertrouwde handen van de paters van de Heilige Geest behoorde. En die Geest hield ook stand tijdens het driedaagse spektakel op de kasteelgronden. Op vrijdag trapte OEF het gebeuren af met een spetterende show in de feesttent, op zaterdag de opening met de buurgilden en op zondag de grote gildedag. Mede door de inzet van Marianne mogen we ook nu nog terugzien op een zeer geslaagde driedaagse aaneenschakeling van gildegenot in Gemert en specifiek op het kasteel. Marianne nogmaals dank hiervoor.



Jubilaris Marianne met Theo



Jubilaris Coby

Coby de Groot - Kanters doet haar naam zeker Eer aan. Haar daden zijn ontegenzeggelijk groot. Samen met haar man Mari de Groot† 2017, vervaardigde zij de meest fantastische borduurwerken. En ook nu nog blijft zij hierop voortborduren. Onlangs vervaardigde ze nog voor ons gilde emblemen voor op onze shirts. Haar handen staan zeker niet stil maar ook haar mondje niet. Ondanks haar bescheidenheid roert zij volop haar mondje als koorzangeres bij Kerkkoor Crescendo in Elsendorp. Dit jaar bereikt ze de mijlpaal van 75 jaar. Bij ons gilde komt ze slechts tot een schamele 60 jaar. Een bescheiden aantal. Maar voor ons gilde niettemin een mijlpaal waar we graag bij stilstaan. Haar inbreng, haar inzicht, haar adviezen en raadgevingen vallen bij ons gilde zeker in goede aarde. Haar zoon Maikel en kleinzoon Steef geraakten ook gecharmeerd door het gilde en zijn gewaardeerde leden. Waardering houden wij volop voor Coby en haar gezin. En we danken haar voor haar finishing touche die zij bij voortdurende weet aan te

brengen bij o.a. onze gildekleding en onlangs ook weer met de sjerp voor de beschermheer van de Vriendenkring Gemertse gilden, te weten de heer Michiel van Veen, onze burgervader. Chapeau.

Frits Verhoeven doet ook zijn naam zeker eer aan. Frits houdt vele ijzers in het vuur. Bij het gilde in de eerste plaats uiteraard de hoefijzers. Jarenlang voorop lopend, eigenlijk zittend op het standaardpaard als opvolger van zijn vader Piet. Ook bij de Kring Peelland voorop als de voorzitter van de standaardcommissie. Bij ons gilde jarenlang voorop als onze voorzitter. Ook voorop als onze kapitein en als Eerste luitenant, de vervanger van de kapitein bij afwezigheid. .



Toespraak Wim voor jubilaris Frits en bloemen voor Dina

En uiteraard ook als Koning samen met Koningin Cocky van Thiel. Zij vormden het koningspaar in 1971 en 1972.

Voorwaar een ijzersterke lijst van functies en activiteiten bij ons gilde.

Bij elke vergadering en /of comparitie blijft Frits er fris bijzitten en zorgt voor een positieve inbreng. Ook zorgde hij voor inbreng van zijn gezin bij het gilde. Samen met partner Dina kwamen er twee dochters en warempel ook een schoonzoon die het gildavirus niet kon weerstaan. En ook de beide kleinzonen Fons en Nol lopen al vooraan mee met het gilde. Met gepaste trots mag Frits dit aanschouwen en nog steeds volop meegenieten als oudste actief gildelid bij het Sint Jorisgilde Gemert. Voorwaar een hele prestatie en dit nu al 60 jaar. En een staat van dienst die respect verdient. Frits zet zich in voor het gilde op diverse terreinen. We hopen nog lange tijd van zijn capaciteiten te mogen genieten. Dank voor jouw inbreng.



Jubilaris Wim met Maria in gemeentehuis

Wim van de Vossenbergen is een wel zeer bekende naam binnen de Gemertse gilden. We denken dan eigenlijk eerst aan onze oud-kapitein Wim van de Vossenbergen †2011. Bijna 50 jaar kapitein van Sint Joris. Maar er zijn meer Wim van de Vossenbergen(5) in Gemert en zeker niet de minste. Ieder met hun eigen levensverhaal. Zo ook Wim van de Vossenbergen van de Koksedijk, partner van Maria Vogels uit Beek en Donk. Vader van gildebroeder Joan van de Vossenbergen. Wim kwam met kameraad Frits Verhoeven bij het gilde. Frits was de nieuwe Deken in 1963 en Wim schoot zich ook in 1963 direct tot Koning op de Kokse Hoeve. Het was toen nog gebruikelijk om iemand van de Vriendenkring uit te kiezen als Koningin. Het werd Dora van Asseldonk - van Overbruggen.

Samen vormden zij in die jaren een mooi koningspaar. Wim kon echter vanwege drukke werkzaamheden daarna niet meer volop meedraaien met het gilde en werd een gewaardeerd ouderling. Het gilde kon altijd een beroep op hem doen en anders wel op zijn zoon Joan. Joan sloot zich aan bij de vendeliers en krijgt hierbij alle ruimte om zoveel mogelijk hierbij aanwezig te zijn. Wim en ook Maria dragen het gilde een warm hart toe en tonen hun waardering met hun aanwezigheid bij de diverse optredens en gildedagen van ons gilde.

Helaas moesten we op het eind van dit jaar op 15 november na een kort ziekbed afscheid nemen van onze jubilaris Wim. Een vroegtijdig einde van een levendige persoonlijkheid die echt nog wel wat jaartjes mee had willen draaien in deze tijd. Onze waardering voor zijn positieve kijk op het leven en zijn beleving van het gildeleven. Wim bedankt.

Mei

3 mei Contactavond in de Sint Jorishoeve

Weer een ontmoetingsavond voor de gildebroeders en gildezusters. Was weer gezellig.

12 mei Overlijden Maria Egelmeers – van der Wijst

De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde ontvingen het droeve bericht dat na een lang ziekbed op vrijdag 12 mei 2023 onze gildezuster Maria Egelmeers – van der Wijst is overleden op de leeftijd van 74 jaar. Maria, echtgenote van gildebroeder Sjef Egelmeers, jarenlang de hoofdvendelier van het Sint Jorisgilde.

Een hele bijzondere periode binnen het gilde voor Maria en Sjef waren de jaren 1991 tot/met 1993. Zij waren toen ons koningspaar; een periode die zij samen heel intensief beleefden. Als boegbeeld van het gilde bezochten zij samen vele activiteiten zoals onder andere gildefeesten, verjaardagen en jubilea.

Gildebroeder Sjef, die verschillende functies binnen het gilde op zich nam, werd altijd onvoorwaardelijk ondersteund door Maria. Iedereen voelde zich altijd van harte welkom in huize Egelmeers en je kon dan zeker rekenen op een kopje koffie met koek.

Tijdens de laatste optrekdag in april j.l. verzorgden de gildebroeders aan Maria en Sjef nog een heel indrukwekkende en zeer verdiende vendelgroet voor hun woning in De Mortel.



Maria wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We zijn haar daar zeer dankbaar voor. De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde wensen Sjef, haar kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte.

17 mei Boogschieten Kring Peelland op Koks.

Omdat we inmiddels een clubje hebben binnen het Sint Jorisgilde dat deelneemt aan wedstrijden boogschieten op de wip werd er op het weiland achter Koks een wedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijd viel binnen de “Zomeravondcompetitie 2023 Kruisboog op de wip” waaraan 10 gilden van Kring Peelland deelnemen. Onze schutters Louis Kuijpers, Jan van Thiel en Joost Michiels hebben intensief mee geschoten. Ook hebben zij organisatorisch hun steentje bijgedragen aan het welslagen van deze activiteit.



De schutters in beraad

18 mei Processie naar Handel.

Het Sint Jorisgilde Gemert blijft trouw haar deelname verlenen aan de opluistering van de processie Gemert-Handel op bedevaart naar Maria in Handel.



Hebben we een nieuwe tamboer bij ons gilde?



19 mei 2023 Afscheidsdienst Maria Egelmeers

Het blijft altijd een zeer droevige dag als het Sint Jorisgilde en de familie definitief afscheid moet nemen van een dierbare gildebrouder of gildezuster.

Deze dag moesten we afscheid nemen van Maria in crematorium 't Laar in Beek en Donk.

Een grote delegatie van het gilde, waaronder het koningspaar, was aanwezig om haar gildezuster een laatste groet te brengen.

Juni

2 juni Vijftigste opluistering Heilige Mis in Zorgcentrum Ruijschenbergh.

Traditiegetrouw luisteren de beide Gemertse gilden elk jaar een Heilige Mis op die gehouden wordt in een van de zalen in Zorgcentrum Ruijschenbergh. Deze keer was een bijzondere moment omdat het de vijftigste keer was dat het Sint Jorisgilde aanwezig was. De eerste keer was in 1971 maar omdat er twee coronajaren tussen zaten is pas in 2023 het gouden aantal behaald.



Heilige Mis in Zorgcentrum Ruijschenbergh

7 juni Contactavond in de Sint Jorishoeve

Wederom slaagde een bijeenkomst van ons gilde bij de Sint Jorishoeve in onze gildekamer. Langzaam groeit er een vertrouwd beeld bij deze samenkomsten.

Juli

5 juli Contactavond in de Sint Jorishoeve

En we mochten weer bijeen komen waar ook goed gebruik van gemaakt werd.

9 juli Kringgildefeest Someren-Eind

Elk jaar is er binnen Kring Peelland een Kringgildefeest. Hieraan nemen alle 22 gilden van de kring aan deel en elk gilde zet dan z'n beste beentje voor om zich als beste te presenteren en tijdens de verschillende wedstrijden de hoogste prijs te behalen.



Onze kruisboogschutters Louis, Jan en Joost



Wedstrijd groepsvendelen

Ook nu was de optocht door Someren-Eind een mooi schouwspel voor de toeschouwers langs de route. Ook ons gilde heeft zich van haar beste kant laten zien. Bij de individuele wedstrijden was er een 1^{ste} prijs voor vendelier Jan van Thiel. Hij kwam uit in de klasse Vendelen 50+. Ook onze vendelier John van Kessel behaalde een mooie 3^{de} prijs in de klasse Vendelen 40+ met als kers op de taart een promotie.

Meerdere gildebreeders deden aan de individuele wedstrijden mee zoals Nol en Fons Welten bij het trommen, Louis Kuijpers, Jan van Thiel en Joost Michiels bij de kruisboogschieten op de wip.



Tamboer Nol



Tamboer Fons



Vendelier John

16 juli Koningschieten Sint Jorisdig.

Verrassend koningspaar bij de rooi schut.

Cor Opsteen samen met Tonnie van der Burgt vormt het nieuwe koningspaar bij het Sint Jorisdig uit Gemert.

Na in totaal 27 rondes van schutters om het koningschap haalde Cor met het 259^{ste} schot de koningsvogel definitief naar beneden. Alle jongere schutters bleken niet bestand tegen het timmermansoog van Cor uit Handel. Een krasse prestatie geleverd in de pastorie tuin bij de Sint Jan.

We begonnen de dag gezamenlijk met de groen schut met een koningsmis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Pastoor Jesudass ging ons daarin voor. De pastoor loste ook het eerste bevrijdende schot op de koningsvogel gevolgd door de ereschoten van de burgemeester en beide koningsparen. Toen kon de strijd aanvangen tussen de kandidaten voor het koningschap. Drie dames en zes heren schoten er op los met uiteindelijk Cor Opsteen als oudste van het gezelschap die de vogel op het juiste moment op de juiste plek wist te raken. In 2017 vormde hij het koningspaar samen met zijn zus Paulina. In 2022 overleed Paulina.



Koningspaar 2023-2025 Cor en Tonnie

Nu koos Cor voor oud-koningin Tonnie van der Burgt. Een ervaringsdeskundige van jewelste. Tonnie vormde samen met haar man Frans gedurende zes jaar ons koningspaar. Als gilde mogen we een zeer trouw koningspaar verwelkomen. Ook zeker niet minder trouw maar nu aftredend ons oud-koningspaar Albert van den Eijnde met zijn zus Petra van Wetten van den Eijnde. Voor Albert een definitief "eijnde" want beide volbrachten ook zes jaar koningschap met als mogelijk vooruitzicht het keizerschap wat nu bij Frans van der Burgt in goede handen is. We bedanken Albert en ook Petra voor de mooie jaren als koningspaar bij ons gilde. Overigens schoot Petra volop mee voor het nieuwe koningschap. Mooi om te zien hoe enthousiast zij blijft voor het koningschap. Ook enthousiast blijkt onze burgemeester. Niet alleen door zijn aanwezigheid en het lossen van het ereschot op de koningsvogel. Hij neemt namelijk het beschermheerschap op zich van de vriendenkring van de beide Gemertse gilden. Een bevestiging van zijn betrokkenheid met de gilden. Hij ontving een prachtige spiksplinternieuwe sjerp vervaardigd door Coby de



Burgemeester van Veen en Coby



Koninginkruizen voor Maarten, Maria, Joan en Henriëtte

Groot uit Elsendorp en zij mocht deze ook aan hem uitreiken. Een mooi initiatief van onze vriendenkring wat zeer gewaardeerd wordt. Ten slotte nog de uitslagen van de strijd om de koningskruisen. Onze kapitein Joan van der Ligt samen met zijn echtgenote Henriëtte namen de eerste twee mee naar huis. Daarop volgde Maria Biemans en Maarten Huijbers. Eigenlijk allemaal leden van de rooi schut. Men schoot daar behoorlijk met scherp. Maar toch was het een gezamenlijke feestdag van de beide Gemertse gilden die voor het eerst ook in gezamenlijkheid kon plaats vinden in onze pastorietaan. Daarvoor alle dank.

18 juli Bezoek aan Maria de Vries die 80 jaar werd.

Bij ons gilde bestaat het gebruik om zodra er iemand van het gilde de 80 jarige leeftijd bereikt er een delegatie van ons gilde op de koffie komt om dit op te luisteren. En wie kan dit beter als ons koningspaar. Voor Cor Opsteen en Tonnie van der Burgt een mooi klusje om dit samen met onze kapitein Joan van der Ligt op zich te nemen. Men was van harte welkom. Jo van Schalen, de partner van Maria, kan dan fysiek wat minder zijn de laatste tijd maar weet wel zo gruwelijk veel van het gilde dat hij niet uitgepraat kan komen. Als unieke gildebroeder door zijn lidmaatschap van de beide Gemertse gilden en van



Maria met koningspaar Cor en Tonnie

De Vriendenkring van de beide Gemertse gilden en zijn verdiensten als gildefotograaf kunnen we wel stellen te maken hebben met een gildebroeder die zeer zeldzaam is. Zijn collectie aan foto's en negatieven over de gilden is grenzeloos. En dan is er nog zijn lijfelijke bijdrage aan de gildebeelden op het Ridderplein. Toon Grassens koos hem als model voor de vervaardiging van de grune vendelier aldaar. Voorwaar gespreksstof voldoende om de opluistering tot een succes te maken.



Gesprek met bisschop Hurkmans

Augustus.

26 augustus 25-jarig bisschopsjubileum Mgr. Hurkmans

Op 13 juni 1998 werd Mgr. Hurkmans door paus Johannes Paulus II benoemd tot bisschop van 's-Hertogenbosch. De bisschopswijding vond plaats op 29 augustus 1998 in de Bossche Sint Janskathedraal. Hij werd daarmee de zestiende bisschop van het bisdom van 's-Hertogenbosch. Op 5 maart 2016 diende Mgr. Hurkmans zijn ontslag in en ging op 14 mei van dat jaar met emeritaat. Mgr. Hurkmans heeft leiding gegeven aan het bisdom van 's-Hertogenbosch (van 1998 tot en met 2016) en daarmee zeker een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Bossche Bisdom. Dit jubileum werd gevierd met een feestelijke en pontificale eucharistieviering in de Sint Janskathedraal waarbij een groot aantal gilden uit Brabant aanwezig waren, waarbij delegaties van beide Gemertse gilden. Het Sint Joriskilde werd afgevaardigd door keizer Frans, koningin Tonnie en kapitein Joan.

30 augustus Pieter van Erp wint koppelwedstrijd kruisboog op de wip

Pieter deed mee aan de zomeravondcompetitie kruisboogschieten op de wip en won zowaar in Vlierden de eerste prijs. Hij was gekoppeld aan schutter Thieu Knapen van het Sint Lambertusgilde uit Someren. Zondermeer een prachtige prestatie van Pieter. Proficiat.

September

2 september Fietstocht en barbecue

Het is een jaarlijks terugkerende activiteit van het Sint Jorisgilde, namelijk een fietstocht door de omgeving van Gemert met aansluitend een barbecue.

Ook dit jaar werd er weer vertrokken vanaf de Sint Jorishoeve met een grote groep gildebroeders en gildezusters. Ons bestuurslid en vendelier Ton van Thiel had weer een mooie tocht uitgezet. Ondertussen waren door de familie van den Eijnde in de gildekamer van de Sint Jorishoeve allerlei lekkernijen klaar gezet voor de hongerige



De gerechten staan klaar

magen van de fietsers. Buiten

stond de barbecue klaar voor gebruik en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. De hongerige magen werden gevuld en de dorst werd gelest. Het was weer een mooie gezellige middag en avond.

6 september Najaarsvergadering

In de Sint Jorishoeve was de jaarlijkse najaarsvergadering voor alle geüniformeerde leden. Het was deze keer een pittige vergadering met een levendige discussie over het beheer en de beplanting van de Sint Joriskapel.



Winaars Pieter en Thieu

19 september Bevrijdingsvuur in Mariahout.

Op de avond van 18 september werd het Vrijheidsvuur in Eindhoven opgehaald door lopers van het Runningteam Laarbeek en naar de Mariagrot in Mariahout gebracht, waar het een nacht werd opgeslagen. Op 19 september werd het vuur weer opgehaald en naar het Openluchttheater gebracht. Een stoet van oude militaire voertuigen, gilden/schutterijen uit de Peel, lopers uit de 11 gemeenten en de doedelzakspelers van de Gemert Firebrigade Pipes and Drums begeleidden het vuur. Ook was er een delegatie van ons Sint Jorisgilde aanwezig bestaande uit ons koningspaar Cor Opsteen en Tonnie van der Burgt-Melis en onze keizer Frans van der Burgt.



Het koningspaar en de keizer tussen de gilden

Oktober

4 oktober Contactavond in de Sint Jorishoeve.

Het blijft even zoeken naar de juiste invulling van deze nog nieuwe bijeenkomsten in ons clubhuis. We hebben alle vrijheid om hiermee om te gaan maar zoeken nog naar gepaste mogelijkheden. Gelukkig nemen we hier alle tijd voor en gaan we volgend jaar ook op andere avonden als de woensdag deze activiteit inplannen.

14 oktober Federatiedag in Oirschot.

Vertegenwoordigers van ruim tweehonderd Brabantse gilden kwamen naar Oirschot voor de jaarlijkse Federatiedag van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) organiseert haar jaarlijkse federatiedag. In het verleden heette deze dag de "Hoofdlidendag" en werd toen in Den Bosch gehouden.

Het bleek dat het animo voor deze hoofdlidendag wat minder werd en nam men het besluit om deze dag meer 'op locatie' te gaan houden. De provincie wordt er zo meer bij betrokken. Het is de bedoeling dat deze dag steeds weer in een andere Kring van de NBFS gehouden wordt.

Ons koningspaar, de keizer en de kapitein van ons gilde waren aanwezig tijdens deze jaarlijkse gildedag.

15 oktober Deelname aan schutterijen- en gildenoptocht tijdens het Oktoberfeest 2023 in Sittard.

Voorzitter Louis was weer de chauffeur. Een mooie dag met 14 gildebroeders en gildezusters. 2 tamboers, 1 vaandrig, koningspaar, keizer, kapitein, 2 luitenants en 4 vendeliers. Wederom volop aanwezigheid van belangstellenden en geïnteresseerden in gilden en schutterijen naast de route door het centrum van de stad en langs de grote kermisattracties. Het blijft steeds bijzonder om de toejuichingen en bijval onderweg te mogen ontvangen. Daarna feesten in de grote tent met Beierse toestanden. Sommige krijgen daar nooit genoeg van. Gelukkig is er ook nog een gezamenlijk koning en keizerschieten waar helaas onze beide kandidaten, koning



Het Sint Jorisgilde met (reserve)vaandrig Dirk Huijbers



Tamboers Grad en Pieter met extra tamboer

Cor Opsteen en keizer Frans van der Burgt, naast de hoofdprijs grepen. Maar gelukkig gaf ook de zeer grote kermis weer volop afleiding en tenslotte en zeker niet in de laatste plaats stonden er volop eet en drinkstandjes in Beierse stijl opgebouwd en hoefden we ons totaal geen zorgen te maken dat we honger of dorst zouden krijgen. Uiteindelijk keerden we voldaan terug naar Gemert met het stuur van de bus in de veilige vertrouwde handen van onze bestuursvoorzitter Louis Kuijpers.

November

1 November Contactavond in de Sint Jorishoeve.

Tijdens de maandelijkse contactavond werd er weer gezellig gebuurt. Met het darten wil het nog niet lukken, maar misschien komt dat nog wel.

15 november Overlijden Wim van de Vossenberg van Koks.

Op deze dag kreeg het Sint Jorisgilde te horen dat haar 60-jarige jubilaris Wim van de Vossenberg is overleden.



Gildefeest beginnen met een goede bodem



Diamanten zangeres Coby

Er gaat een schok door het gilde. Hoe is het mogelijk dat Wim plotseling uit ons midden is? Vele gildebroeders en gildezusters hebben Maria, Joan, Marja en Frank en de kleinkinderen hun condoleances overgebracht.

15 november Uitvaart Harrie Lemmens

Harrie is een broer van onze vendelier Gerard Lemmens, en dus ook oom van de nieuwe Deken John Lemmens en kapitein Joan van der Ligt. Een delegatie van ons gilde bezocht de uitvaartdienst in de kerk van De Mortel.

19 november Bezoek aan zangjubilaris Coby de Groot

Een delegatie van het Sint Jorisgilde bezoekt in gildetenue, samen met Koningspaar Cor Opsteen en Tonny van der Burgt de Heilige Mis en aansluitend de receptie in Elsendorp alwaar jubilaris Coby de Groot haar 75 jaar lidmaatschap viert van het kerkkoor. Coby was blij verrast met de belangstelling vanuit het gilde.

21 november Uitvaart Wim van de Vossenbergh.

Een grote delegatie van ons gilde in gildetenu was aanwezig tijdens de afscheidsviering in de aula van het 't Vlinderhuis te Gemert.

Ons gilde vormt na de viering een erehaag buiten het gebouw en brengt haar laatste groet aan onze gildebroeder en oud-koning Wim van de Vossenbergh. We sluiten het geheel af met een samenzijn bij Koks.



Afscheidsgroet voor oud-koning Wim

24 november Jeu de boules in Driester

Weer een jaarlijks terugkerende activiteit op de kalender van ons gilde. Jeu de Boules in de 3-Ster Gemert.

Met een groot aantal gildebroeders en gildezusters

werd de strijd aangegaan voor de overwinningstrofee. Als grote overwinnaar kwam Gerard Lemmens uit de bus, direct gevolgd door Maria Biemans. Dina Verhoeven nam de derde plaats in. Het was wederom een gezellige avond.

25 november Verhuizen Dirk en Tom Huibers

Delegatie gilde: Koning Cor, Koningin Tonnie, Keizer Frans, kapitein Joan, tamboers Albert en Pieter, luitenant Louis en Wim en de vendeliers Gerard, Mathijs, Joan, Ton en Joost. De laatste in een dubbelrol want hij was tevens de chauffeur van de tractor. Al met al een mooi gebeuren om deze beide jonge mannen te mogen begeleiden naar hun nieuwe onderkomen. Met de nodige hilariteit werden op de wagen niet alleen de gildemannen geplaatst maar ook de "broodnodige artikelen" om de eerste dagen te kunnen overleven.



Op de kar door Gemert naar het nieuwe huis

Het blijft een geheim of de meegenomen drank daadwerkelijk ook het nieuwe onderkomen bereikt heeft. Toch mogen we spreken van een geslaagde happening en wensen de gebroeders een behouden thuiskomst toe.



De gebroeders op de kar



Voor hun nieuwe woning

December

6 december Contactavond in de Sint Jorishoeve

Het was weer een gezellige avond in de gildekamer van de Sint Jorishoeve



De koningsparen, fotografe en verdere hoogheden

17 december Opening tentoonstelling "Trots op onze gilden"

Zondag 17 december is in Gemert de opening verricht van de tentoonstelling "Trots op onze gilden", een initiatief van de NBFS, de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Voorzitter Louis Kuijpers is de drijvende kracht die dit wist te bewerkstelligen. Hij kreeg het gruuu gilde en de vriendenkring gemotiveerd om mee te doen. En Louis ging de winkeliers in de straat langs om deze te stimuleren hieraan hun medewerking te verstrekken. En hij slaagde hierin glansrijk.



De beide Gemertse gilden, het Sint Jorisgilde en het Sint Antonius en Sebastianusgilde, trokken door de hoofdstraat van Gemert om de foto's die in diverse winkels tentoongesteld werden, een voor een te onthullen. Tijdens de tocht werden de foto's ontdaan van het beschermende doek door fotografe Ida van Boekel uit Rosmalen en Annie Maas (secretaris van de NBFS en lid van het Sint Catharina gilde in Den Dungen).



Niet alleen de foto's waren verrassend mooi maar ook het weer werkte verrassend mee. Een stralende zonnige dag viel ons ten deel midden in overvloedige regenbuidagen van tevoren en ook daarna. Een toevalstreffer.

Tot 28 december zijn de foto's te zien geweest in de winkels van Gemert. Zo kon iedereen genieten van deze mooie uitgave in groot formaat prachtig in beeld gebrachte foto's in de winkels van ons dorp Gemert.

30 december (afgelaste) Kapellekes wandeltocht in griebelgrauw.

Dit jaar helaas geen kapelletjestocht. De vele natte modderwegen, het te natte terrein voor parkeren van auto's, de te verwachten glijpartijen en de waarschijnlijk lage opkomst in het vooruitzicht deden ZLTO dorpscommissie Gemert-Bakel met pijn in het hart besluiten om deze tocht der tochten uit te stellen. Er is hoop om volgend jaar een nieuwe geslaagde poging te maken. Een datum is al vastgelegd, namelijk zondag 29 december 2024.



31 december verjaardagen van onze barones en onze oud-koningin

Verjaardag van zowel onze beschermvrouwe barones Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten als ook onze oud-koningin Truus van Erp. Beiden ontvingen de nodige aandacht vanuit ons gilde.



Truus tussen koningspaar en kapitein

Ons koningspaar bracht samen met de kapitein een bezoek aan de jarige oud-koningin Truus van Erp – van den Broek. Zij vormde samen met haar man Graard van 1979 tot 1981 het koningspaar. Truus heeft enorm veel werk verzet voor ons gilde in het bijzonder het maken van gildekleding. Als er een gildebroeder een nieuwe broek of blouse moest hebben dan kon hij zich melden bij Truus. De laatste tijd doet ze het wat rustiger aan, iets wat ze zeker verdiend heeft na haar werkzame leven.



Barones Odilia

Ook onze beschermvrouwe Odilia mocht weer een jaartje toevoegen aan haar prachtige lange leven. Langzaam begint zij tot de ijzersterken te behoren. Dit hebben we vorig jaar gezien toen we als Sint Jorishilde een bezoek aan haar brachten in Ruurlo. Daar werden we toen zeer hartelijk ontvangen door haar. Wij zijn haar zeer dankbaar voor de betrokkenheid bij ons gilde. Als ze enigszins kan is ze zeker aanwezig tijdens de optrekdag ondanks dat het voor haar steeds een lange reis is naar het Gemertse. We hopen dat zij nog lange tijd onze beschermvrouwe mag blijven.

Tot slot nog een paar mooie of bijzondere foto's die afgelopen jaar gemaakt zijn van ons Sint Jorishilde.



Naambordje aan de poort gemaakt door Jan van Thiel



Nieuwe wereldburger Maaïke Michiels



Vendeltraining in Sint Jorishoeve



Processiebruidjes tussen vendeliers

Overzicht koningen, koninginnen (gemaal), keizer en deken van het Sint Jorispil van 1960

Jaar	Koning	Koningin - Gemaal	Keizer	Deken
1960	Antoon Jaspers	Judith de Groot - IJpenburg		Jan v.d. Laar
1961	Antoon Geerts	Hilly Wesseldijk - IJpenburg		Antoon Opsteen
1962	Theodor v.d. Vossenbergh	Anny Opsteen		Tonnie v.d. Vossenbergh
1963	Wim van de Vossenbergh	Dora van Asseldonk - v Overbruggen		Frits Verhoeven
1964	Wim van de Vossenbergh	Dora van Asseldonk - v Overbruggen		Wim Michels
1965	Jacques van de Broek	Jo Corstens		Wim Scheepers J.zn.
1966	Jacques van de Broek	Jo Corstens		Jan van der Putten
1967	Harrie Verhoeven	Trees Verhoeven - van de Laar		Sjef Egelmeers
1968	Harrie Verhoeven	Trees Verhoeven - van de Laar		Frans van der Burgt
1969	Gerrit van Dinter	Leni van Dinter - van Oosterwijk		Willie Scheepers Fr.zn
1970	Gerrit van Dinter	Leni van Dinter - van Oosterwijk		Willie v.d. Broek
1971	Frits Verhoeven	Cocky van Thiel - Martens		Jan Heesakkers
1972	Frits Verhoeven	Cocky van Thiel - Martens		Theo Geerts
1973	Dirk Schouten	Ad Schouten - Koop		Jan van Thiel
1974	Dirk Schouten	Ad Schouten - Koop		Wim van den Boom
1975	Chris van Oijen	Dora van Oijen - Cornelissen		Hans van de Crommenacker
1976	Chris van Oijen	Dora van Oijen - Cornelissen		Jan van Erp
1977	Gerard Scheepers	Riek Scheepers - Lotgerink		Piet van Dinter
1978	Gerard Scheepers	Riek Scheepers - Lotgerink		Albert van den Eijnde
1979	Graard van Erp	Truus van Erp - van de Broek		Ad Verhoeven
1980	Graard van Erp	Truus van Erp - van de Broek		Ricus van Kessel
1981	Jan van den Eijnde	Jo van den Eijnde - van de Velden		Wiljan Slits
1982	Jan van den Eijnde	Jo van den Eijnde - van de Velden		Wichard Biemans
1983	Piet van den Crommenacker	Anna vd Crommenacker - vd Louw		Eric van Gerwen
1984	Piet van den Crommenacker	Anna vd Crommenacker - vd Louw		Herman Toonders
1985	Gerrit Vogels	Riek Vogels - van Gerwen		Gerard Lemmens
1986	Gerrit Vogels	Riek Vogels - van Gerwen		Toon Opsteen
1987	Wim Scheepers	Diny Scheepers - de Groot		Piet van Alphen
1988	Wim Scheepers	Diny Scheepers - de Groot		George van Gulick
1989	Gerrit van Dinter	Leny van Dinter - van Oosterwijk		Jos Berkers
1990	Gerrit van Dinter	Leny van Dinter - van Oosterwijk		Anton Grassens
1991	Sjef Egelmeers	Maria Egelmeers - van der Wijst		John Adriaans
1992	Sjef Egelmeers	Maria Egelmeers - van der Wijst		Jos Pronk
1993	Harrie Verkampen	Anneke Verkampen - Vogels		Ton van Thiel
1994	Harrie Verkampen	Anneke Verkampen - Vogels		Joan van de Vossenbergh
1995	Toon van den Boom	Mien van den Boom - Linders		André Scheepers
1996	Toon van den Boom	Mien van den Boom - Linders		Ton Geerts
1997	Edwin van Dinter	Toos van Dinter - van de Laar		Stefan van Oosterwijk
1998	Edwin van Dinter	Toos van Dinter - van de Laar		Tiny van de Laar
1999	Wim van de Vossenbergh	Thea van de Vossenbergh - Hubers		Maikel de Groot
2000	Wim van de Vossenbergh	Thea van de Vossenbergh - Hubers		Niels Opsteen
2001	Martien van den Eijnde	Jolanda van den Eijnde - Coolen		Wim van Oijen
2002	Martien van den Eijnde	Jolanda van den Eijnde - Coolen		Anton van den Boom
2003	Antoon van den Eijnde	Francien van den Eijnde - Welten		Louis Kuijpers
2004	Antoon van den Eijnde	Francien van den Eijnde - Welten		Kneel van de Boom
2005	Coby vd Vossenbergh - vd Eijnde	Wim van den Eijnde		John van Kessel
2006	Coby vd Vossenbergh - vd Eijnde	Wim van den Eijnde		Eric van der Putten
2007	Antoon Grassens	Stannie Grassens - van Creij		Grad Welten
2008	Antoon Grassens	Stannie Grassens - van Creij		Kees Opsteen
2009	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde		Joop van den Heuvel
2010	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde		Willem van den Eijnde
2011	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis		Joan van der Ligt
2012	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis		Rob van de Vossenbergh
2013	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde		Jeroen Slits
2014	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde		Pieter van Erp
2015	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis		Kinoe Verhoeven
2016	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis		Steff Huijben
2017	Cor Opsteen	Paulina Adriaans - Opsteen		Jochem Biemans
2018	Cor Opsteen	Paulina Adriaans - Opsteen		Joost Michiels
2019	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis		Mathijs Verhoeven
2020	Frans van der Burgt	Tonnie van der Burgt - Melis		Tom Huijbers
2021	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde	Frans vd Burgt	Jasper van den Elsen
2022	Albert van den Eijnde	Petra van Wetten - van den Eijnde	Frans vd Burgt	Eric Lemmerling
2023	Cor Opsteen	Tonnie van der Burgt - Melis	Frans vd Burgt	John Lemmens